

OKE

Wijkblad van de Oosterkerk en de
Ontmoetingskerk



Maart 2025
7^e jaargang nr. 6

40-dagentijd



Protestantse Gemeente
Haarlem - OosterSpaarne

Predikanten**Wijkgemeente OosterSpaarne**

Ds. Anette Sprotte

anettesprotte@pghaarlem.nl

Tel. 06 – 22 31 48 90

Pastoraal werker Ontmoetingskerk

Esther van Bijsterveld

ouderenpastor@pghaarlem.nl

Tel. 06 – 18 15 46 10

Pastoraal werker Oosterkerk

Ds. Otto Ruff

Tel. 06 – 12 94 21 88

Missionair predikant

Ds. Tom de Haan

stadsdominee@pghaarlem.nl

Tel. 06 - 16 47 40 41

Jeugd pionier

Annelies Rebel

jeugd pionier@pghaarlem.nl**Koster ontmoetingskerk**

Bas Hilbers

koster.ontmoetingskerk@pghaarlem.nl

Tel. 06 - 36 52 50 08

Kosteres Oosterkerk

Mw. Zannie Wiersma

koster.oosterkerk@pghaarlem.nl

Tel. 06 - 38 05 65 49, Tel. 533 76 79

Scriba OosterSpaarne

Theo Hulsebos

scriba@pknschalkwijk.nl

Tel. 529 50 57

Voorzitter kerkenraad

Vacant

Meldpunt pastoraat**Ontmoetingskerk**

Mw. Ria van den Eijkhof

riavandeneijkhof@gmail.com

Tel. 023-533 54 02

Ledenadministratie**Ontmoetingskerk:**

Dolf Pull

dolf66pull@gmail.com

Tel. 06 - 28205575

Ledenadministratie Oosterkerk:

Ans Biesheuvel

ansbiesheuvel00@gmail.com

Tel. 533 82 25

Organisten

Onno de Groot, tel. 06 - 13 35 72 56

Teun Zondag, tel. 538 60 64

Rik Mbengue, tel, 06 – 41 65 70 81

CD dienst Ontmoetingskerk

Roel Wijpkema

Tel. 533 88 03

Coördinator vrijwilligersbeleid**Ontmoetingskerk**

Wil Saarloos

saver@antenna.nl

Tel. 533 59 27

Vertrouwenspersoon**grensoverschrijdend gedrag**

Mea Pijnaker

meapijnaker@xs4all.nl

Tel. 0252-503029

Autorijdienst OosterSpaarne

Hanneke Metz,

Tel. 023-751 46 44



Wijkblad voor de Protestantse Wijkgemeente OosterSpaarne

**7^e jaargang nr. 6
Maart 2025**

Redactie:
Peter Saarloos
Pieter Vermey

Redactieadres
Ontmoetingskerk:
P.R. Saarloos
Tel. 023 - 533 59 27
redactiekerkblad@
yahoo.com

Illustraties
Annelie Versteeg

Inlevering Kopij
31 maart 2025
Verschijnt weer
12 april 2025

Hoofdverspreiding
Ontmoetingskerk
Johan van den Eijkhof
Tel. 023 – 533 54 02

Hoofdverspreiding
Oosterkerk
Anneke Jansen
Tel. 023 – 535 45 72

Van de redactie

De veertigdagentijd is de tijd voor Pasen. Een tijd van inkeer, verstillig, bezinning en vasten. 40 is een symbolisch getal in de Bijbel en komt veel voor. Het is niet precies 40 dagen, maar 46 dagen, dat komt doordat de zondagen niet worden meegerekend in deze vastenperiode. In die tijd worden er in de Ontmoetingskerk ook vespers georganiseerd, en wel op dinsdag-middag van 16.30 – 17.00 uur. Even een moment om stil te staan in deze hectische tijd. Met de voorplaat kijken we al een beetje naar de lente. U ziet een foto van Bettie Groenendijk, het is een Gehakkelde Aurelia. Die is te vinden in Nederland aan de bosrand en in parken en tuinen.

Op pagina 8 vindt u een artikel over “Wie is dr. Karel Bei”. Hij was predikant in de Ontmoetingskerk van 1976 tot en met 1987. Deze bijdrage hebben we overgenomen uit de Nieuwsbrief van de Protestantse kerk Nederland.

Ook willen we u erop attenderen dat de kerkomroep een nieuwe website heeft: zie pagina 27 en dat de inleverdatum voor de volgende kopij een week eerder is.

We wensen u weer veel leesplezier.

Namens de redactie,
Peter Saarloos



Ontmoetingskerk

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn live en achteraf te bekijken via <http://www.keromroep.nl/#/kerken/21279>

Oosterkerk

De diensten in de Oosterkerk zijn te bekijken via onze website: www.pghaarlem.nl
U kunt ook live kijken via: www.Kerkdienstgemist.nl > Oosterkerk Haarlem
>datum

Ontmoetingskerk

09 maart	10.00	Jody van der Velde	
16 maart	geen dienst, dienst in de Oosterkerk		
23 maart	10.00	ds. Tom de Haan	
30 maart	10.00	ds. Anette Sprotte en Willemijn van Dijk PGH-dienst	
06 april	10.00	ds. Anette Sprotte	
13 april	10.00	ds. Kick Bras, Palmpasen	
17 april	19.00	ds. Anette Sprotte en Esther van Bijsterveld Witte Donderdag	
18 april	19.00	ds. Anette Sprotte, Goede Vrijdag	
19 april	21.00	ds. Anette Sprotte en Esther van Bijsterveld, Paasnacht	
20 april	geen dienst, dienst in de Oosterkerk		
27 april	10.00	ds. Jan C. Bos	
04 mei	10.00	ds. Anette Sprotte	

Oosterkerk

09 maart	geen dienst, dienst in de Ontmoetingskerk		
16 maart	10.00		ds. Anette Sprotte
23 maart	geen dienst, dienst in de Ontmoetingskerk		
30 maart	geen dienst, dienst in de Ontmoetingskerk		
06 april	geen dienst, dienst in de Ontmoetingskerk		
13 april	geen dienst, dienst in de Ontmoetingskerk		
20 april	10.00		ds. Anette Sprotte, Pasen m.m.v. het Ontmoetingskerkkoor o.l.v. Ida Vis
27 april	geen dienst, dienst in de Ontmoetingskerk		
04 mei	geen dienst, dienst in de Ontmoetingskerk		

Diensten in de Molenburg

19 maart	14.00	Apost.Gemeenschap
02 april	14.00	Gert Jan van de Wal
16 april	14.00	Esther van Bijsterveld
23 april	14.00	Corine en Barbara
07 mei	14.00	Dick Duijvis

Vieringen in Hof van Jacob

08 maart	17.00	pastor Eric Wiss
15 maart	17.00	ds. Monica Randt
22 maart	17.00	pastor Eric Wiss
29 maart	17.00	pastor Esther van Bijsterveld
05 april	17.00	pater Esko Kissboat
12 april	17.00	pastor Eric Wiss
19 april	17.00	ds. Monica Randt, Pasen

In de hof van Jacob is het nog zoeken naar manieren om een goede viering neer te zetten. Op dit moment hebben we een kleine ruimte toebedeeld gekregen waar maar 10 bewoners inpassen. Veel mensen die de viering ook willen bijwonen, moeten op dit moment daarom teleurgesteld worden.

We zoeken nog naar mogelijkheden om dit te veranderen. De aanvangstijd is ook aangepast, we beginnen vanaf januari om 16.30 met de viering..

Oosterkerk

Iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 9.20 uur is er een Stiltemeditatie; deze is net als in de Bavo, waar men met de Stiltemeditatie begonnen is, heel eenvoudig van opzet - het begint met het aansteken van kaarsen en drie gongslagen, daarna twintig minuten stilte en vervolgens weer drie slagen op de gong ...

Ontmoetingskerk

Inloop met koffie

Elke dinsdagmorgen is er in de hal van deze kerk een open 'inloopochtend'. Van 10.00 uur tot 11.30 uur bent u welkom om aan te schuiven voor een kop koffie en wie weet een ontmoeting. Sommige mensen komen geregeld, anderen zo nu en dan. Het staat open voor iedereen, dus of u nu behoort tot deze kerk of niet maakt niet uit.

En wellicht ten overvloede: de toegang is vrij.... Welkom!

Lunchcafé de Ontmoeting

Elke woensdag kunt u lunchen van 12.00 uur tot 14.00 uur.

Voor € 5,- krijgt u soep een speciaal broodje en koffie, thee of sap.

Meer nog

*Meer nog dan anders
in deze veertig dagen ervaren
wat rust is,
wat stilte zegt,
wat leegte doet.*

*Meer nog dan anders
in deze veertig dagen beseffen:
geven en delen
is meer van de mens
dan hebben en halen.*

Meer nog dan anders

*in deze veertig dagen bereid
om los te laten wat overbodig is
en bij de kern van ons leven te komen:
om mens en wereld
alle leven op aarde
in ere te houden.*

Bidden – meer nog dan anders.

Peer Verhoeven uit: In gebed



Collecterooster voor maart/april



9 mrt	Kids Kleding Paradijs Haarlem	Kerk
16 mrt	Diaconie Haarlem	Kerk
23 mrt	Voedselbank Haarlem	Kerk
30 mrt	Kinderen in Colombia	Kerk
6 apr	Gevangenispastoraat De Sluis	Kerk
13 apr	Oekraïne	Kerk
20 apr	Stem in de Stad	Kerk

Collecteopbrengsten van diensten in januari

	Diaconale bestemming	Kerk
5 jan	€ 119,85 Diaconie Haarlem	€ 78,80
12 jan	€ 155,25 Samen tegen Armoede	€ 136,55
19 jan	€ 226,55 Aunti Rosette, Uganda	€ 115,80
26 jan	€ 173,45 Stichting Colewa	€ 118,85
	€ 201,90 Avondmaalscollecte	

Collectebonnen

Deze zijn te bestellen door overmaking van € 10,50 (voor 20 bonnen à € 0,50) of € 20,50 (voor 20 bonnen à € 1,-) of 40,50 (voor 20 bonnen à € 2,-) per kaart, dus incl. € 0,50 per kaart administratiekosten, op IBAN: NL85 RABO 0373 7114 92 t.n.v. Commissie Collectebonnen PKN Haarlem-Oost.

Graag uw adresgegevens bij uw bestelling vermelden in verband met de bezorging.

Contactpersoon: Pieter Dijkstra Tel. 06-441806333

Wie is Karel Blei?



Hij ziet het als de roeping van de kerk om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. Karel Blei is een theoloog met een open oog voor de vragen van onze tijd. En door zijn brede blik was en is hij voor gemeenteleden een gids in het hele

kerkgebeuren.

Een man met een brede blik en hart voor de kerk. Karel Blei (geb. 1932) is onvermoeibaar in theologische bezinning en oecumenisch engagement, en een kenner van groten als Miskotte, Barth en Noordmans.

Wanneer hoorden we voor het eerst van hem?

Karel Blei is getrouwd met de theologe Corry Stribos. Ze zijn een van de eerste hervormde theologenechtparen. Karel werd in 1960 predikant in Austerlitz, ging in 1965 naar Vlaardingingen en in 1970 naar Haarlem, waar hij tot 1987 predikant was. Hij was sinds 1973 afgevaardigd naar de hervormde synode en werd in 1987 benoemd tot secretaris-generaal. Tot 1997 zat hij als een spin in het web. Ook was hij lid van het moderamen van de Raad van Kerken in Nederland. Bij de hervormde wereldorganisatie (WARC) was hij moderator van het departement voor theologie (1989 tot 1997) en hij was betrokken bij de leergesprekken (1982 tot 1989) van de Europese organisatie van protestanten (Leuenberg). Hij was lid van het centraal comité van de Wereldraad van Kerken (1989-1998) en bijna dertig jaar redactielid van *Woord en Dienst* (1979-2007). Al deze ervaringen gaven hem veel mogelijkheden zijn blik te verbreden en te verdiepen.

Waarmee is hij bekend geworden?

We kennen hem vooral door zijn leidinggeven aan de hervormde synode en aan het Samen op Weg-proces. Maar behalve bestuurlijk was (en is) hij ook theologisch zeer actief. Hij schreef: *Job, verklaring van een*

Bijbelgedeelte, hij publiceerde over doop en besnijdenis, maar hij schreef vooral in het bereik van de systematische theologie. Dat blijkt uit zijn vele ecclesiologische publicaties, zoals *Kerk onderweg*, *Een sprekende kerk in een mondige wereld* en *De Geschiedenis van de hervormde kerk tot aan de vereniging in 2004*. En het blijkt ook uit de bundel die hij kreeg bij zijn emeritaat: *Kerk voor de nieuwe Eeuw*. Hij nam vanaf 1994 deel aan een theologische dialoog tussen vertegenwoordigers van de WARC en de oosterse orthodoxie. Dat verklaart ook zijn theologische betrokkenheid bij het Oekraïneconflict. Hij schreef over Jurjen Beumer, die begon bij de KGIJ (Kritische Gemeente IJmond, basisbeweging). Ook schreef hij over de charismatische beweging. Hij kent haast alle stromingen, maar weet ook wat er speelt in de Catholica rond bijvoorbeeld de onfeilbaarheid van de kerk en het leergezag. In 2018 verscheen *Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd* en op dit moment werkt Blei aan een biografie over Berkhof.

Wat kunnen gemeenten met zijn gedachtegoed?

Door zijn brede blik is hij voor gemeenteleden een gids in het hele kerkgebeuren. Hij stimuleert gemeenteleden om na te denken over het wezen van de kerk. Voor Blei staat apostolaat voluit bovenaan. Het is goed dat gemeenten en parochies oog krijgen voor de volle breedte van de kerk, maar ook voor het belang van gezonde theologie. Blei zou niet willen dat ieder zieltje in een eigen spiritueel hoekje wegkruipt met gelijkgezinden, al signaleert hij tot zijn leedwezen wel tendensen in die richting. Hij is boven de 90, maar preekt nog steeds. En dankzij zijn kennis van de Franse taal gaat hij geregeld voor in Waalse gemeenten.

Zien we de doorwerking van zijn gedachtegoed ergens terug?

In zijn beginperiode zag hij een grote, zelfverzekerde, enthousiaste kerk die het allemaal goed wist. Nu ziet hij de kerkelijke krimp en hoe de kerk bescheidener is geworden. Maar ze moet wel het grote Verhaal blijven doorgeven aan nieuwe generaties. De kerk moet niet aan navelstaren doen. Blei ziet het nog steeds als de roeping van de kerk om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. De kerk moet zout der aarde zijn, anders hoeft het niet.



Dr. Margriet Gosker
Predikant en oecumenisch theoloog

Onderweg naar Pasen Vespers in de 40 dagentijd

Het is een goede traditie dat in de 40 dagen op weg naar Pasen vespers in de Ontmoetingskerk plaatsvinden. Dit jaar zullen het vier vespers zijn op dinsdagmiddag van 16:30 – 17:00 uur. In de dagelijkse drukte van werk en bezigheden bieden de vespers volgens een vaste opbouw ruimte voor verstillig.



Iedere vesper kijken we naar een statie van een kruisweg van Hanneke Franken. De kruisweg is een weergave van de lijdensweg van Jezus Christus, zoals beschreven staat in de Bijbel. Hanneke Franken schildert de staties van de kruisweg in verschillende grijstinten en diktes. Door eenvoudige lijnen brengt zij

de essentie van het lijdenverhaal tot uitdrukking. De vespers worden door de taakgroep eredienst voorbereid en hebben als thema:

18 maart: eenzaamheid

25 maart: verdraagzaamheid

1 april: verlossing

8 april: bevrijding

Van harte welkom om de vespers op weg naar Pasen mee te maken!

Troost tafelen op donderdag 20 maart 2025

- Is een dierbare van jou overleden?
- Heb je behoefte aan uitwisseling over jouw verlies en herstel?
- Wil je dit doen in een ontspannen sfeer?
- Houd je van lekker eten?

Frances Nuijen, begeleider bij verlies en herstel organiseert samen met Anette Sprotte, predikante in de OosterSpaarnegemeente, de troost tafel in de Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4 in Haarlem.

De troost tafel biedt een drie-gangen diner met tussen de gangen door een vraag waarmee je met elkaar in gesprek gaat. Het geeft jou de kans te

ontdekken dat jij niet de enige bent die worstelt met bepaalde gedachten en gevoelens na het verlies van jouw dierbare. Dat kan een hele geruststelling zijn. Of misschien hoor je wel suggesties waardoor je jouw verlies beter kan (ver)dragen. Én door te luisteren naar elkaars verlies ontstaat werkelijk contact en een liefdevolle verbinding.

Praktische informatie:

Donderdag 20 maart 2025 en donderdag 22 mei 2025

Tijd: Inloop vanaf 17.45 uur. Aan tafel 18.00 uur. We verwachten dat de troosttafel uiterlijk 20.30 uur is afgerond.

Kosten: € 15,00 voor een vegetarisch 3-gangendiner én begeleiding.

Aanmelden kan tot een week voor de troosttafel. Dit in verband met de inkopen.

Mochten de kosten een bezwaar zijn bel dan met Anette Sprotte 06-22314890 of Frances Nuijen 06-42732159

Aanmelden: Stuur een mail naar detroosttafel@gmail.com met je naam en je telefoonnummer. Je ontvangt dan een bevestiging en een betalingslink.

Leeskring over Paulus



Met Paulus heb ik een ambivalente verhouding. Dat heeft te maken met zijn uitspraak dat vrouwen in kerkelijke samenkomsten moeten zwijgen en ondergeschikt zijn aan mannen. Tegelijkertijd heeft Paulus een grote invloed gehad op de verspreiding van het christendom en heeft hij veertien brieven in het nieuwe testament achtergelaten. Het was Paulus die in de eerste eeuw de eerste kerken stichtte in Europa en Azië. Zijn rol op de ontwikkeling op het christendom heeft

hem geliefd gemaakt maar hij roept ook weerstand op.

Een gemeentelid adviseerde me het boek "Paulus" van Emil Bock, dat hem een nieuwe kijk op Paulus gaf. Dat maakt mij nieuwgierig. Graag zal ik met geïnteresseerden dit boek willen bespreken.

U hoeft het boek niet aan te schaffen. We komen bij elkaar op donderdag 20 maart, 3 april en 24 april 2025 van 15:00 – 17:00 uur in de Ontmoetingskerk.

Graag opgeven bij: anettesprotte@pghaarlem.nl, tel: 0622314890

Huiskamergesprekken

OosterSpaarne 'Keuzes maken in een onrustige wereld'



Het is ieder jaar een goede gewoonte van ds. Anette en mij (ouderenpastor Esther) om in het voorjaar een serie huiskamergesprekken te organiseren. Met een groepje gemeenteleden komen we samen bij iemand thuis om een bepaald onderwerp met elkaar te bespreken. Ook dit jaar staat er weer een serie huiskamergesprekken op de planning. Er gebeurt momenteel veel in de wereld om ons heen: alleenheersers lijken het steeds meer voor het zeggen te hebben, klimaatverandering zorgt voor overstromingen en bosbranden. In ons eigen land neemt de polarisatie toe en lijken de crises zich op te stapelen. Hoe maak je keuzes in deze onrustige wereld, en hoe blijf je staande te midden van alles wat er om ons heen gebeurt? Daarover gaan we tijdens de huiskamergesprekken in gesprek, naar aanleiding van het Bijbelverhaal over de verzoeking van Jezus in de woestijn.

De huiskamergesprekken vinden plaats op de volgende data:

- Maandag 24 maart, van 14.30-16.00 uur in Schalkwijk (precieze locatie volgt later)
- Donderdag 27 maart, van 14.30-16.00 uur in Schalkwijk (precieze locatie volgt later)
- Maandag 31 maart, van 14.30-16.00 uur in de wijkzaal van de Oosterkerk
- Donderdag 3 april, van 20.00-21.30 uur bij ds. Anette thuis

Opgeven kan tot en met maandag 17 maart, bij Ria van den Eijkhof: 023-5335402.



Hoveniersbedrijf Green Garden

*Geen klus te groot of te klein.
Een mooie tuin is gewoon fijn*

*Hoveniersbedrijf Green Garden is gespecialiseerd
in het onderhoud van alle soorten tuinen.*

*Wilt u graag een boom snoeien, rooien,
of het onkruid gewied hebben?*

*Moet de tuin compleet winterklaar zijn?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.*

Bel of mail dan snel voor een vrijblijvende inspectie en offerte.

Tel: 06-13344742

Mail: bgreengarden@icloud.com



Nieuwe werk- en vergaderruimte én nieuwe spreekkamer zijn klaar!

Als u nu naar de oude grote vergaderzaal loopt, weet u niet wat u ziet!

Een transparante glazen wand met een opening naar de nieuwe werkkamer voor Bas, Esther en Annelies en mij. Daar hebben we lang op gewacht en het



resultaat is prachtig. Komende week zullen daar onze bureaus worden geplaatst en zijn we dus daar te vinden! Een mooi detail is de houten bank bij het raam. Ik zie me daar al zitten om te mijmeren over de zondagse preek en ondertussen zwaai ik naar de bewoners uit de wijk die langslopen. Als je op de gang verder loopt, kom je in een nieuwe vergaderruimte.



We zijn heel blij met de nieuwe spreekkamer. Regelmatig hebben Esther, Annelies en ik individuele pastorale gesprekken of met kleine groepen. Het is fijn dat er nu een ruimte is waar we kunnen afspreken. Als team hebben we voor groene tinten aan de muur gekozen met

comfortabele stoelen en een mooie boekenkast. Daarin hebben we het



fraaie materiaal van godly-play geplaatst. Want deze ruimte nodigt ook uit om een godly-play verhaal te vertellen. Aan de ene muur hangt een schilderij van Map Wolzak en op de ander muur zal binnenkort een grote foto te zien zijn van bomen bij de

Molenplas die door Arjen Goudriaan is gemaakt.

Met deze nieuwe ruimtes zal de arbeidsvreugde nog meer toenemen!

Met een hartelijke groet,

Ds. Anette Sprotte

Lunchcafé met een inhoudelijk programma:

Tijdens het lunchcafé zal er om de twee weken naast de lunch ook een inhoudelijk programmazijn:

12 maart: lenteliederen zingen

26 maart: film over Oud Haarlem kijken

Nieuws over de Kinderkerk!



V.l.n.r.: Lidy, Miriam, Mariëtte, Arri

De kasten zijn opgeruimd, het Godly Play materiaal heeft een prachtige plek gekregen in de spreekkamer, kortom: het werd tijd voor een berichtje over de Kinderkerk.

Er zijn vier super leuke en gemotiveerde gemeenteden die elke

zondag, ook in de dienst in de Oosterkerk, de kinderen die er zijn kunnen opvangen en met hen een fijn moment kunnen hebben in een van onze (vernieuwde) ruimtes. Deze kinderkerk is een moment tijdens de dienst dat het voor kinderen fijn is om niet alleen te hoeven stilzitten en te luisteren. Maar dat ze samen met andere kinderen en een volwassene een bijbelverhaal kunnen ontdekken op hun manier, lekker kunnen knutselen of spelen en samen iets eten en drinken.

Hierbij dus de reminder: heb je kleinkinderen te logeren op zondag of in vakanties of wil je een keer met kleinere kinderen naar de kerk komen: van harte welkom! Je kunt altijd een berichtje sturen vooraf naar Miriam (06-22364066) of Lidy (06-10798223) als je vragen hebt.

Groet!

*Annelies Rebel
Jongerenpionier*

Ps. In het najaar willen we in de Ontmoetingskerk een Kliederkerk (samen bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten) organiseren voor jong en oud, voor eigenlijk iedereen die houdt van op een creatieve en ontspannen manier bijbelverhalen ontdekken. Soort Kinderkerk dus, maar dan in het groot en voor alle leeftijden! Houdt de OKE in de gaten voor de datum!

School op bezoek!

Eind vorig jaar hadden we al een paar bezoeken van scholen in de Oosterkerk, afgelopen maand kwam de Pyramide met vijf klassen langs in de Ontmoetingskerk! Van kleuters tot groep 5. Het programma dat Peter



en ik voor klassen van de basisschool hebben ontworpen heet “Beleef de kerk” en afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de groepen die komen beleven ze allerlei onderdelen van de kerkdienst. Soms, als kinderen ouder zijn, doen we rollenspellen waarbij ze dominee, koster, ouderling van dienst zijn, collectant etc. Of soms laten we allerlei voorwerpen zien en voelen die in een kerkdienst gebruikt worden. Altijd krijgen ze een Godly Play verhaal te horen en altijd mogen ze een kaars aansteken voor iemand van wie ze houden, die ze missen of die ze op een of andere manier dierbaar zijn. Zeker dat laatste zijn altijd momenten die me bij blijven. De afgelopen keer deed onze organist Rik ook mee en u ziet het aan de foto’s: ze verdrongen zich rond het orgel en dansten op de muziek!

80 jaar bevrijding



Lieve gemeenteleden,
“Leven in vrede is misschien wel ons grootste bezit”. Ik las het ergens op een website over 80 jaar bevrijding.

Het lijkt steeds actueler, dat leven in vrede iets heel speciaals is. Zo zeker weten we niet hoe lang dat nog gaat duren. Mijn generatie, de generatie voor mij en na mij weten niet beter: een leven in vrijheid. Velen van jullie waren nog klein toen de oorlog ten einde kwam. Sommigen van jullie hebben daar herinneringen aan, soms moet het even op gang komen als je weer eens een foto tegen komt, een dagboek, een voorwerp van je vader of moeder of opa of oma. Er zijn niet altijd “dramatische” of “heldhaftige” verhalen te vertellen, maar daar gaat het niet om. De generatie die nog iets weet én het kan vertellen, moet dat doen: hoe was het leven in tijden van oorlog. En hoe is het leven in tijden van vrede. Wat is het verschil? En waarin is het leven hetzelfde? Wat blijkt echt belangrijk te zijn en wat minder? We hebben met elkaar elk jaar weer te ontdekken hoe kostbaar leven in vrijheid is, dit te vieren en met alles wat in ons is het te behouden.

Daarom doet de Ontmoetingskerk dit jaar ook actief mee aan de vrijheidsmaaltijd en organiseren we activiteiten erom heen waarin we verhalen delen over oorlog en vrede en - met dank aan het genootschap oud-Schalkwijk - ook over Schalkwijk in de oorlog. Dit doen we met en voor jong en oud!

Daarom de vraag aan u:

Hebt u **voorwerpen, herinneringen, foto's in huis vanuit de oorlogstijd**, wilt u dit aan mij laten weten? Ik verzamel het voor een tentoonstelling hierover in de Ontmoetingskerk en om jonge mensen hiermee kennis te laten maken.

Ik kom gerust bij u langs om uw uitleg en toelichting te horen, dus laat me weten wanneer!

Ik kijk uit naar de reacties!

Annelies Rebel

Jongerenpionier 06-16179736



Elke dag vers!
BROOD - GROENTE - FRUIT - VLEES



Dr. Schaepmanstr. 54, 2032 GL Haarlem

Tel: 023-5334907

**Openingstijden: maandag t/m/ zaterdag
van 8.30 - 19.00 uur**

Uit de Wijkdiaconie OosterSpaarne



Beste mensen,

Onze wijkdiaken Marjan Mak was vanaf december 6 weken in Zimbabwe. Elders in deze OKE beschrijft zij onder het kopje 'Wat is geluk?' hoe zij bij terugkomst Nederland heeft ervaren. Iets om over na te denken!

Als ik dit schrijf hebben we in de wijkdiaconievergadering op 24 februari een besluit genomen over het **nieuwe Avondmaalsproject**. Een volgende keer leest u hierover meer in de OKE.

Ook in februari kon iemand blij gemaakt worden met een **naaimachine** van een gemeentelid, heel mooi! U leest er in deze rubriek niet veel over, maar regelmatig kunnen we als diaconie ook mensen helpen, die in financiële nood zijn.

Stichting Regenboog, een cultureel educatief centrum (2008), heeft een vestiging in Amsterdam en Haarlem (Bernadottelaan (63-F/G). Deze stichting streeft naar een samenleving, waarin burgers in harmonie met elkaar leven en zodoende bijdragen aan een evenwichtige integratie in Nederland. Misschien hebt u al kennis gemaakt met vrouwen van deze stichting, die op de eerste zondag van dit jaar heerlijke baklava trakteerden bij de koffie na de dienst? Daarbij nodigden ze vrouwen van onze gemeente uit om te komen ontbijten op vrijdag 24 januari, omdat zij graag in contact willen komen met vrouwen van andere kerkelijke gezindten. Die ochtend waren er heel wat vrouwen (ook ik), die genoten van heerlijke Turkse gerechten en van het contact met elkaar (o.a. bij een quiz). De volgende gelegenheid om kennis te maken met andere Schalkwijkse vrouwen is bij een **iftar maaltijd op 11 maart om 18.30 uur**, halverwege de Ramadan (vrijdag 28 februari t/m zaterdag 29 maart). Ook iets voor u?

Naast de buurttuk werken we als wijkdiaconie, in de persoon van diaken Kees Versteeg, ook samen met mensen van Spaarnelanden, Ymere, Prewonen en Buurts bij een schoonmaakactie in de Europawijk: samen prikken we de wijk schoon. Deze actie wordt gehouden in het kader van **NLdoet!** op **zaterdag 15 maart (13.00-15.00 uur)**! Niet alleen zorgt een schone wijk voor trots en verbinding, je leert mensen uit je buurt ook

beter kennen en het voelt goed om samen het verschil te maken. Doet u ook mee? Verzamelplek: Apotheek de Zoed, Italiëlaan 172.

Bij uitzondering gaan we in maart op de vierde woensdag, dus op 26 maart, **Budgetkoken**. Aanvang **17.00 uur**, kosten €5. Iedereen is van harte welkom! Inschrijven bij Els Hulsebos.

Hartelijke groet namens het team van de wijkdiaconie,
Els Hulsebos-Robanus Maandag, tel.: 023-5295057

Wat is geluk?

Op 18 december vertrok ik naar Harare, de hoofdstad van Zimbabwe. Dit land in Zuidelijk Afrika grenst aan Zambia, Mozambique, Zuid-Afrika en Botswana. Omdat ik al mijn vakantiedagen had opgespaard, kon ik langer blijven. In Harare schijnt bijna elke dag de zon, met een gemiddelde temperatuur van zo'n 25°C. Mijn man is er geboren en zijn moeder en andere familieleden wonen er nog steeds.



Het contrast met Nederland is enorm. Zimbabwe kent corruptie en nepotisme. Er is nauwelijks een middenklasse: mensen zijn ofwel erg arm of juist zeer rijk. Sociale voorzieningen zoals WW of bijstand bestaan niet. Toch valt me steeds weer iets bijzonders op: de meeste Zimbabweanen zijn blij en lijken gelukkig, ondanks hun beperkte middelen. Ze leven veel meer met de dag. In Nederland zijn we daarentegen vaak bezig met wat nog moet komen.

Leven we niet van vakantie naar vakantie, terwijl we vergeten te genieten van het hier en nu?

Terug in Nederland was de overgang groot. Op de fiets naar mijn werk viel me op hoe mensen hier langs elkaar heen leven. Jongeren in de bus met oordopjes in, starend naar het niets. Winkelstraten vol chagrijnige gezichten, armen vol tassen met nieuwe aankopen. Waar zijn we eigenlijk

zo gehaast naar op weg? We streven naar meer: meer kopen, meer verdienen. Maar maakt dat ons echt gelukkiger?

Mijn tijd in Zimbabwe leerde me dat geluk niet in materiële zaken zit. Het wordt grotendeels bepaald door hoe je zelf in het leven staat. We vergeten in Nederland soms te genieten van het moment, hoe klein ook. Maar juist die momenten vormen de basis van echt geluk.

Marjan Mak



Bavo stichting Heemstede

Antonius Kookt

Buurtkeuken met bezieling

Ondersteund door

Antonius Kookt is een vrijwilligers gemeenschap die met liefde en aandacht een drie gangen diner maakt voor iedereen die zich daarvoor heeft aangemeld.

Wij doen dat op dinsdag, afwisselend in Schalkwijk in wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn 1 (vanaf 7 januari) en in het centrum in Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22 (vanaf 14 januari).

Wij serveren het eten om 18:00 uur, maar u bent al eerder welkom.

Ons doel is het doorbreken van de eenzaamheid en wij zijn pas tevreden als onze gasten met een glimlach op hun gezicht naar huis gaan.

Voor meer informatie en aanmelding: antonius-gemeenschap.nl of 06-33788675



BUURTS

Lars Kwast Schildersbedrijf

Bent u op zoek naar een schildersbedrijf in Haarlem en omstreken voor uw binnen en buitenschilderwerk?

Dan bent u bij Lars Kwast aan het juiste adres. Wij leveren hoogwaardig binnen en buitenschilderwerk waarbij wij gebruik maken van professionele verfmerken waaronder Sikkens en de Vos.



Wanden Plafonds Kozijnen Trappen

In Haarlem en omstreken zorgen wij ervoor dat al uw houtwerk er weer spic en span uitziet. Een oriënterend gesprek is kosteloos en offertes vrijblijvend.



Lars de Groot
Tel: 06 83 70 61 09
schilderlarskwast@gmail.com
KvK nr: 83325743

Met name genoemd



In memoriam **Gottfried Otto Noteboom**

*Voorburg 21 februari 1955 - † Haarlem, 20 februari 2025

Otto Noteboom is onverwacht op 20 februari – vlak voor zijn zeventigste verjaardag - overleden. Hij voelde zich de laatste tijd niet zo lekker. Hij werd vergeetachtiger en hij gaf aan om het rustiger aan te willen doen maar dat hij zo plotseling zou komen te overlijden, dat had niemand zien aankomen. Otto was een aardige en terughoudende man. Hij was een ‘Einzelgänger’. In onze gemeente was hij een stille kracht. Hij zong op het Ontmoetingskerkkoor en at graag mee bij het budget koken. Hij was een trouwe kerkganger op zondagochtend, hielp altijd mee als er hand en spandiensten in de kerk moesten worden gedaan en hij was fietsmaatje van Betty. Otto was de oudste zoon in het gezin Noteboom met drie zussen en een jongere broer. Hij groeide op in Voorburg en in Schiedam. Als oudste zoon had hij het niet gemakkelijk. Er werden hoge verwachtingen aan hem gesteld waar hij niet aan kon voldoen. Hij vond het moeilijk om met drukte en spanningen om te gaan. Het gelukkigst was Otto in de natuur, op het strand en aan zee. Hij was een gepassioneerde jutter en lid van het ‘juttersgeluk’. Ook hield hij van cultuur en reizen. Op woensdag 26 februari 2025 zijn tijdens zijn afscheidsdienst vele goede herinneringen aan Otto gedeeld door zijn broer, zussen, vrienden en het juttergeluk. Het Ontmoetingskerkkoor zong mooie liederen, zoals “Licht dat ons aanstoot in de morgen”. Dit alles en de woorden uit psalm 121 dat ‘God de wacht houdt over je gaan en komen van nu tot in eeuwigheid’ gaven troost en bemoediging. We zullen Otto missen in de kerk!

Ds Anette Sprotte

Dankbetuigingen

Het is nog steeds niet te bevatten dat ik zo plotseling zonder mijn geliefde Riek verder moet. Gelukkig staan heel veel mensen om me heen, zoals mijn kinderen en zeker de mensen uit de Ontmoetingskerk die ook zorgden voor een mooie boeket bloemen.

Heel veel dank.

Henk van Waveren

Beste mensen.

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die wij ontvingen. Wij hebben daarbij steun ervaren.

Op het moment dat ze gebracht werden was Wijnand erg ziek.

Nu is hij weer wat opgeknapt.

Bezoek is welkom ,even bellen Tel:023 5335450.

Met hartelijke groeten aan iedereen.

Elly en Wijnand van der Wolk.

Beste mensen

Jarig worden gaat van zelf, maar ik was erg blij en verrast om alle berichten te lezen die ik kreeg. Het waren meer dan zestig kaarten en Esther kwam ook nog bloemen brengen namens de kerk.

Hartelijk dank aan iedereen die op een of andere manier eraan heeft bijgedragen om van mijn 80^e verjaardag een dag te maken die ik nooit zal vergeten!

Peter Saarloos

Tot mijn verrassing ontving ik tijdens de dienst van 16 februari de bloemengroet; een fantastisch mooie bloemenboeket in verband met mijn heup operatie van drie dagen daarvoor. Allen heel veel dank.

Hartelijke groet

Pieter Vermey

Even voorstellen

Vanaf 1 december 2024 hebben wij ons ingeschreven bij de OosterSpaarne gemeente.

Wij zijn Peter en Irma Lind-Heijenk. In april zijn wij 38 jaar getrouwd en wonen sinds die tijd in Schalkwijk. Ná ons trouwen woonden we 5 jaar op de Engelandlaan en nu al vele jaren in de Zwitserlandstraat. Peter, 63 jaar, geboren Haarlemmer en Irma 59 jaar, geboren in Weesp maar op haar derde verhuisd naar Haarlem/Schalkwijk. Peter groeide op in Haarlem west.

Als kind kerkte Irma met haar ouders in de Ontmoetingskerk. Als tieners hebben wij elkaar ontmoet op de jeugdclub van de Wilhelminakerk, waar we vanaf ons trouwen vele jaren aan verbonden waren. Wij hebben 2

kinderen, een zoon en dochter en inmiddels 2 kleinkinderen, een meisje van 2 jaar en een jongetje van 2 maanden. Op dit moment zijn wij beiden nog volop aan het werk. Peter als golfleeraar en Irma als manager bij de Provincie Noord-Holland. Vanaf medio vorig jaar hebben we verschillende diensten in de



Ontmoetingskerk bijgewoond. Wij waren verrast over de vele laagdrempelige activiteiten die de gemeente voor en in de wijk organiseert. De open houding en warme gemeenschap. We voelden ons welkom en spraken een keer af met Anette om kennis te maken en meer over de gemeente te horen. Na de kennismaking hebben we besloten ons aan te sluiten bij de OosterSpaarne gemeente. Het is soms nog een beetje wennen, m.n. aan de liturgie en de liederen, maar dat is bijzaak. Zo hebben wij genoten van de kerstviering, de tentoonstelling met onderliggende verhalen en het na afloop samen eten en elkaar ontmoeten.

Wij hebben op meerdere momenten in ons leven ervaren dat wij een

geweldige God hebben en halen uit Zijn woord onze kracht en hoop in dit leven. Een leven wat zeker in de huidige tijd niet altijd mooi, vredig en liefdevol is. Toch geloven wij dat God juist vandaag door mensen heen wil werken. Hij kan ons gebruiken om lichtjes te zijn in deze wereld, in onze wijk en ieder op zijn/haar eigen plek. Met aandacht, een vriendelijk woord en een helpende hand kun je al een groot verschil maken. Dit in navolging van Jezus opdracht, "heb je naaste lief als jezelf". In alle bescheidenheid proberen wij dat te doen op onze plek (en dat lukt zeker niet altijd). Heel graag tot ziens.

Voor aankondiging: Nieuwe website Kerkomroep

Op maandag 17 maart 2025 om 12.30 gaat de nieuwe website van de kerkomroep van start met hetzelfde bedieningsgemak.

Aanmaken nieuwe link t.b.v. publicaties over uitzendingen vanaf maandag 17 maart 2025.

Wilt u alvast een nieuwe link aanmaken dan kunt u de link van uw kerkpagina op Kerkomroep.nl kopiëren. Wanneer u de link vervolgens plakt in Word of een e-mail dan kunt u vervolgens in die link de twee karakters #/ verwijderen.

Hieronder een voorbeeld van een link naar de huidige en de nieuwe Kerkomroep.nl, de te verwijderen karakters zijn geel gemarkeerd:

Link naar de huidige website:

<https://www.kerkomroep.nl/#kerken/21279>

Link naar de nieuwe website

<https://www.kerkomroep.nl/kerken/21279>



Jeu de Boules spelen bij "de Gouden Gooi"

Gezellig en sportief!

Met binnen- en buitenbanen.

Geopend op: woensdag- en zaterdagmiddag
dinsdag- en donderdagavond

Belgiëlaan 6

www.degoudengooi.nl

Liefdevol & betrokken



Nova Uitvaartverzorging ✨

voorheen Ineke Smit Uitvaartverzorging

06 54 66 17 99 | info@novauitvaartverzorging | www.inekesmit.nl



**Wij zien wie u nu bent.
En wie u ooit was.**

Bij Sint Jacob begrijpen we dat één levensfase niet uw hele verhaal vertelt. En dat wij beter voor u kunnen zorgen als we u goed kennen. Want uw leefwereld vormt onze zorg.

Bosbeek • JacobKliniek
Klein België • Meerhoeve
Nieuw Delftweide
Nieuw Overbos • Schalkweide
Sint Jacob in de Hout

Sint Jacob
» Hart voor zorg



Vitrage / inbetweens / overgordijnen

Rolgordijnen / duette / plissé

Duorollen

Gratis opmeten

Open van 10.00 - 17.00 uur

De winkel 's maandags
de gehele dag gesloten

Spaarnwouderstraat 64 - 2011 AE Haarlem - Tel. (023) - 5363571

verstand van lekker eten



VAN DER GEEST, KEURSLAGER

Casablancastraat 12
Winkelcentrum Schalkwijk
2037 AZ Haarlem
023 - 5333313

Bijbel-In



christelijke boekhandel met muziek

Gasthuisvest 17a Haarlem • 023 - 532 16 22 • www.bijbelin.nl

Van de Algemene Kerkenraad vergadering januari 2025



De AK-vergadering begon met gasten. Nynke Sietsma, programmamaker bij Bezieling in de Bavo, vertelde over haar werk tot nu toe en over haar plannen. Nynke heeft na haar studie godsdienstwetenschappen vooral als (religie)journalist gewerkt. In haar nieuwe werk wil ze in de Bavo de rijkdom van het christendom naar buiten brengen. De afgelopen tijd heeft ze vooral meegedaan met alles wat er in de Bavo speelt, zoals de avond over uitgestorven dieren en de expositie van Matthijs Wils. Ze heeft meegedraaid in het vele overleg en begint langzamerhand te begrijpen wie je waarvoor moet benaderen.

Een eigen project was de brievenbus voor 'hemelpost', die na Advent 110 brieven bevatte. Bij het begin van de lente zullen ze in de tuin van de Oosterkerk worden verbrand en als rook in de richting van de hemel gaan. Ook ouderenpastor Esther van Bijsterveld was te gast om haar jaarverslag te bespreken. Esther vertelde over de verschillen tussen Centrum en Schalkwijk. Centrum is een regiogemeente waar de mensen soms ver van de kerk wonen, waar de nieuwe 80plussers nog een drukke agenda hebben en niet direct geïnteresseerd zijn in een 80plus themamiddag. In Schalkwijk wonen de mensen in het algemeen niet ver van de kerk en worden de koffieochtenden, de lunches en het zomerprogramma goed bezocht.

We spreken ook over de leeftijdsgrens van 80. Veel mensen van die leeftijd zijn nog volop actief. Zou het niet reëler zijn om iets later met het echte ouderenpastoraat te beginnen?

Een volgend bespreekpunt was het vrijwilligersbeleid in de PGH. Vanaf 1 juli is binnen de PKN een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht voor ambtsdragers en voor vrijwilligers die pastorale taken hebben of met minderjarigen en kwetsbare mensen werken. Maar het verplicht stellen van een VOG staat in het bredere kader van een veilige kerk. Daarbij horen vertrouwenspersonen (Bart Baak en Sandra Struys in Centrum, Mea Pijnaker in Schalkwijk) en een vrijwilligersbeleid - dat laatste ontbreekt tot nu toe. We hebben nu een beleidsdocument besproken waarin verwoord

is wat van vrijwilligers verwacht wordt en hoe we een veilige, inclusieve en inspirerende omgeving kunnen creëren.

Enkele onderwerpen die al eerder besproken zijn, kwamen in deze vergadering terug: de aanstelling van een pionier in Oost en het gezamenlijk vieren in de PGH.

In het college van diakenen is besloten dat de te zoeken pionier voor Oost onder de verantwoordelijkheid van de diaconie zal vallen. Het profiel zal aangescherpt worden en overwogen wordt om hulp te vragen van een adviseur van de PKN in dit proces.

In mei heeft de AK uitgebreid gesproken over gezamenlijk vieren in de PGH en later is besloten het advies van het moderamen voor vier gezamenlijke diensten per jaar over te nemen. Met een brief van de wijkkerkenraad van OosterSpaarne, die graag beduidend meer gezamenlijke vieringen gewild had, lag het onderwerp opnieuw op tafel bij de AK. We hebben besloten om in de loop van dit jaar te bespreken waarom we gezamenlijk vieren, wat het belang is van elke wijk en wat we als de toekomst van de PGH zien. Daarnaast zullen we kijken wat de mogelijkheden voor 2026 zijn.

Clazien Verheul

scriba AK

Bezoek aan Osnabrück

De Werkgroep Osnabrück maakt nu alvast bekend dat we, na het geslaagde bezoek in juni vorig jaar van onze partnergemeente, de evangelisch-reformierte Gemeinde Osnabrück, aan ons in Haarlem, dit jaar als PG Haarlem weer naar Osnabrück gaan. Voor een gezamenlijke kerkdienst, lunch en aanvullend programma. En wel op **zondag 22 juni**.

Save the date!

Nadere informatie over het bezoek volgt in het voorjaar.

Afscheid ds. Stefan Dijkhuizen

Eind 2022 meerde ik af in het Spaarne Gasthuis om daar als geestelijk verzorger aan de slag te gaan. In de Ontmoetingskerk van Schalkwijk vond ik een fijne en gastvrije plek waarvanuit ik me ook als predikant gezonden mocht weten in het bijzondere werk in het ziekenhuis. Alhoewel ik hier in (het zieken-)huis in de eerste plaats 'algemeen geestelijk verzorger' ben, is het voor mij altijd heel belangrijk geweest om dat ook als predikant te kunnen doen, en zo verbonden te zijn en blijven aan de kerk.

Het werd een prettige kennismaking en een warm welkom in jullie midden; en de verbintenisdienst in februari 2023 was een prachtige viering en heeft mij heel erg geholpen om de zending kracht bij te zetten. De contacten met verschillende gemeenteleden, met Anette en natuurlijk met Immy en Philie van de begeleidingscommissie hebben de band in de afgelopen jaren verder vorm gegeven en verdiept.

Het was en is ook zoeken; hoe geef je nu die zending precies vorm, en hoe blijf je dan verbonden aan de kerk, zeker als je niet meer wekelijks



voorgaat en je niet 'in' of 'van' de gemeente bent? Toch was het altijd fijn om op de hoogte te blijven van het wel en wee van de kerk in de buurt waar ook 'mijn' ziekenhuis staat. En altijd als ik zelf 'op hoogte' was, namelijk op een van de hogere

verdiepingen in het Spaarne Gasthuis, gleed mijn blik even in de richting van de Frankrijklaan en was het fijn om te weten dat daar een plek van gebed en van ontmoeting is, van kerk in de wereld. En dat andersom, ook iets van die kerk eveneens in het ziekenhuis aanwezig was.

In de periode dat ik hier mocht werken, heb ik zoveel mensen ontmoet, ziek en gezond, gelovig en anderszins, gebeden, gelachen en gehuild, vaak in hele intieme en precaire setting. Echt mensenwerk.

Het voelt wat abrupt, maar de trossen gaan alweer los (ik borduur losjes wat voort op de maritieme taal die ik ook bezigde bij het stukje in OKE waarin ik mij ruim twee jaar terug voorstelde – de marine gaat nooit helemaal uit mij weg). Dit stukje is dus alweer mijn afscheidswoordje... Per 1 april hoop ik dit mooie werk voort te gaan zetten in het Noordwest ziekenhuis van Alkmaar. Een stuk dichterbij huis (Bergen), en opnieuw in een fijn team van collega's en nu wél met zondagse kerkdiensten, die we helaas hier in Haarlem zoals velen van jullie weten, niet meer vieren in het ziekenhuis.

Het werk verandert dus niet – wel de thuishaven, want zo voelde het. Ik wil de gemeente in het algemeen en meer persoonlijk allen met wie ik een fijne relatie had, bedanken voor de betrokkenheid en hartelijke contacten. En ik wens jullie een behouden vaart, nu in een nieuwe samenstelling van OosterSpaarne.

Met een mooie marinezegen: Fair winds, following seas & Godspeed!

Stefan Dijkhuizen

stefandijkhuizen@yahoo.com

Vanuit de wijkkerkenraad OosterSpaarne



Op 28 januari kwam de kerkenraad OosterSpaarne weer bijeen. Er valt deze keer niet zoveel te melden.

Moment van bezinning

Anette reikt ons allen een kaartje uit met zeer gevarieerde vragen over onder meer geloof en/of verdieping. Hier wordt door een ieder van ons op gereageerd.

Oosterkerk als buurtbaken

Joke Rooseboom schuift aan in de vergadering om de plannen voor de Oosterkerk uiteen te zetten.

Zij laat een presentatie op de beamer zien over de herinrichting van de Oosterkerk in het kader van het project Buurtbakens en over de financiering daarvan. Daarvoor is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Er zijn drie partijen die de Oosterkerk gaan gebruiken: onze kerk (voor de kerkzaal), de bibliotheek en MooiZooi. De laatste twee onder verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlem. Er zijn diverse opties voor de indeling. De voorkeur gaat uit naar twee hiervan. Er zal horeca komen in de wijkzaal. De totale herinrichting zullen we als Protestantse Gemeente Haarlem niet kunnen betalen. Er zal dus gezocht moeten worden naar (mede)investeerders. Hierover is het College van Kerkrentmeesters in gesprek met de Gemeente Haarlem. Naar verwachting zou een eventuele verbouwing pas in 2027 kunnen starten. Na de presentatie verlaat Joke, onder dankzegging van de voorzitter voor haar bereidwilligheid om ons in te lichten, de vergadering.

Voortgang projectplan Ontmoetingskerk

Het plan wordt verder uitgewerkt. Met als voorbeeld:

- De tuin indelen voor mensen uit de wijk om een eigen tuintje te bewerken
- Een leertraject voor mensen met een beperking.

Om meerdere plannen te kunnen uitvoeren is er meer menskracht nodig. Anette en Bas hebben hier geen tijd voor. Er ligt een aanvraag bij de diaconie voor een diaconaal werker voor 20 uur.

Mededelingen moderamen en team

* Esther en Anette organiseren weer groothuisbezoeken. Eind maart, op twee middagen in Schalkwijk, een middag in Oost plus een avond bij Anette thuis.

Sluiting

De vergadering wordt afgesloten met het zingen van een viertal verzen van lied 753.

Wil Kuipers, notulist WKR

Kunst In De Kerk

We hebben weer een nieuwe expositie!

Bij het binnenkomen in de ontmoetingsruimte werd uw blik vast weer getrokken naar de mooie foto's op groot formaat gemaakt door Arjen Goudriaan.

Het thema van de expositie is Schalkwijk!!



Neem rustig de tijd om rond te lopen, want dan herkent u vast wel de plek waarvan de foto gemaakt is. Arjen ontdekte zijn liefde voor de fotografie rond het jaar 2000 door zijn werk als archiefmedewerker Bij Spaarnestad

fotoarchief. Hij kreeg daar les van 2 collega's.

Ondertussen speelt fotograferen nu een heel belangrijke rol in zijn leven, het is een mooie en sublieme dagvulling geworden. En hij is altijd hongerig naar meer foto's en onderwerpen en technieken om ze nóg mooier te maken.

In 2017 is Arjen in Schalkwijk komen wonen. En hij kreeg steeds meer zin om o.a. al die hoge gebouwen die hij hier zag in beeld te brengen. Op deze expositie ziet u hier naast de andere mooie foto's een aantal voorbeelden daarvan.

Wij wensen u heel veel kijkplezier
Annelie Versteeg



Inspirerende Bronnen

Mag of moet de kerk zich met politiek bemoeien?

Een intrigerende vraag waarover we in gesprek gaan met Coen Wessel, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Hij pleit voor een bescheiden rol van kerken, maar daar zijn niet alle christenen het mee eens. Moet de Raad van Kerken zich niet kritischer uitlaten over het beleid van het huidige kabinet?

Woensdag 19 maart, 20.00 uur. Ontmoetingskerk. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

Israël, Gaza, Amsterdam.

Was er op 7 oktober 2023 sprake van holocaust in Israël? Pleegt Israël genocide in Gaza? Ging het bij de gewelddadige incidenten in Amsterdam in november vorig jaar om antisemitisme of om een pogrom? Grote woorden, wat betekenen ze eigenlijk precies? Helpen ze ons om ons standpunt te bepalen?

Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies, wordt regelmatig op televisie om zijn mening gevraagd. Deze avond is hij onze gastspreker.

Woensdag 21 mei, 20.00 uur. Grote of St. Bavokerk

Het activiteitenprogramma in de Oosterkerk ziet er als volgt uit;

Wekelijks,

Soos	dinsdag 13.30-16.00 uur
Stiltemoment	vrijdag 09.00-09.20 uur
Buurtbakkie	vrijdag 10.00-11.30 uur

Maandelijks,

Even dimmen: Maandelijkse viering van rust en bezinning. Elke 1e zondag van de maand 10.30-11.15 uur.

Ontmoetingsochtend (ex-)Oosterkerkers: 1e woensdag van de maand 10.00-11.30 uur

Digitaal adviesuur: bij problemen met uw mobiele telefoon of laptop: elke 3e dinsdag van de maand, van 16.00-17.00 uur

Nina Broeva en Vital Stahievitch in de Ontmoetingskerk



Donderdag 13 maart treden violiste Nina Broeva en pianist Vital Stahievitch op in de Ontmoetingskerk, Ze zullen werk spelen van Bach, Grieg en Wieniawski.

Nina (2002) begon met vioolspelen op zesjarige leeftijd. Ze studeerde aan het Conservatorium van Rotterdam. Nu is ze bezig met haar master



opleiding op het Conservatorium van Amsterdam bij Ilya Grubert. Als onderdeel van een duo heeft Nina prijzen gewonnen o.a. De eerste prijs op het prinses Marianne concours. Verder heeft ze onder andere opgetreden bij: Podium Witteman, Klassiek op het Amstelveld, Delft Chamber Music Festival, Delden Klassiek. De viool waar Nina op speelt is

gemaakt door Maurice Mermillot (een Franse vioolbouwer) en is gedateerd eind 19de eeuw.

Vital Stahievitch werd in 1980 Minsk, Belarus, geboren, waar hij ook muziek studeerde. Later is hij aan het Conservatorium van Amsterdam (2007 cum laude) en Universiteit van Amsterdam (2009) afgestudeerd. Vital won prijzen op internationale en nationale concoursen. Hij speelde in de meeste Europese landen, maar ook in VS, Mexico en Japan.



Sinds 2011 is hij als correpetitor aan de Conservatorium van Amsterdam verbonden.

Dit concert is donderdag 13 maart 20.00 – 20.45 uur in de Ontmoetingskerk, De kerk is om 19.30 uur open voor koffie of thee. De toegang is vrij, een vrijwillige eigen bijdrage wordt heel erg op prijs gesteld.

De volgende concerten in deze serie zijn:

10 april Joseph Moruzzi op saxofoon en Vicky Juo op piano

8 mei Daniils Cirics op viool en Maria Parfonova op piano

12 juni Maddalena Massano, sopr

Gluren bij de Buren

Zondag 2 februari was de Ontmoetingskerk een van de locaties waar



buurtgenoten konden langskomen voor een kort optreden. In de kerkzaal trad het twaalfkoppige orkest Los Picaros de Tango o.l.v. Katrien Karimoen op. Naast de meer standaard tango instrumenten zoals viool, accordeon, piano en contrabas, speelt Los

Picaros del Tango ook met saxofoon, clarinet, dwarsfluit en cello in hun bezetting. Het repertoire is gevarieerd, zeer geschikt om een dansje te wagen! Dat werd door enkele bezoekers ook gedaan. Het repertoire was gevarieerd en het was een gezellige drukte in de kerk.



Koffietafel

Op 7 januari werd de nieuwjaarskoffie geschonken met een lekkere koek van Johanna. We hadden een volle tafel en er werd flink gedebatteerd.



14 januari was het ook volle bak, met wat nieuwe gasten: welkom in onze gelederen. Gerdi maakte zich zorgen over Johanna, de gordijnen waren nog dicht, hopelijk lost zich dat op. Op 21 januari blijkt dat Johanna toen een nare dag heeft meegemaakt, maar nu gaat alles weer wat beter. Aan tafel werd druk gedebatteerd over de inauguratie van Trump. De een heeft wel gekeken, maar ook verschillende niet, het is maar hoe je ertegenaan kijkt, maar er waren geen Trumpvrienden! Op 4 februari was het een drukke tafel, heel gezellig, Johanna was terug na haar debacle, ze gaat binnenkort verhuizen naar Schalkweide, niet helemaal naar haar zin, maar wel verstandig. Verder geen nieuws, behalve dat Mary een keer op de kast zat, zij kan het doen, want zij is slank en lenig!

Uit de oude doos:

= De koster van onze kerk was de heer Oosterveld, voor mij een al wat oudere man met een kaal hoofd, zo glad als een biljartbal. We hadden veel ontzag voor hem, geen wanklank werd onder de jeugd gehoord als hij in de nabijheid was. Ik zie hem nog lopen bij de aanvang van de dienst, eerst luidde hij de klok, daarna liep hij in de volle lengte door de kerk naar zijn zitplaats en dan eindelijk kon de dienst beginnen.

= Op zondag zongen we vaak bij een traporgel, onze burens hadden een orgel, maar niemand kon spelen. Een van mijn vriendjes wel, hij kende geen noten, maar we zongen als lijsters, vaak de liedjes van Johannes de Heer.

= Kerkgangers van de verschillende kerken in ons dorp waren fanatiek, je mocht nooit overspringen. Vlak na de oorlog was het een arme tijd. Een vrij arme familie woonden ongeveer 4 kilometer van het dorp, geen verharde weg, alleen een modderpad. Het was een groot gezin. Het was zondagmorgen en het regende pijpenstelen, geen regenkleding en toch

lopend naar de kerk! Ik zie ze nog zitten in een bank druipend van het water, zakdoeken te kort. Ik had medelijden met die familie!

= Toen we een keer vacant waren, hadden we op een zondagmiddag geen dienst. Wat deden we en masse: we gingen wandelen, de natuur in en naar de kerkhoven. Prompt zeiden de mensen uit de andere kerken: “De gereformeerden hebben vakantie”!

= Als je naar de kerk ging, kreeg je van thuis collectegeld en een paar pepermunten mee. King of Faam waren beroemd. Vlak voor de preek was er altijd wel een volwassene die in de bank een rolletje liet rondgaan. Mijn eigen pepermunten hield ik in de zak, deze at ik later stiekem op! Pepermunten waren ook uitermate geschikt voor de collectezak, je hield dan munten in de zak die geschikt waren voor de automatiek.

= Ik kreeg catechisatie van dominee Broek, een lange man, altijd in pak, met schoenmaat 44. Ik zie die lange benen met grote schoenen nog altijd wiebelen met de benen over elkaar. De catechisatie duurde een uur en de dominee rookte minstens één pakje North State. Het was winter en de schaatsbaan was open, net op tijd was ik aanwezig. Ik had de “zondag” niet geleerd, geen tijd gehad! Een uur in de zenuwen, maar ik kreeg gelukkig geen beurt.

= In de jaren na de oorlog had onze kerk dringend behoefte aan een nieuw gebouw. Maar de financiën ontbraken, iedereen heeft toen zijn steentje bijgedragen om dit voor elkaar te krijgen.

Ik heb bij een boer met de knapenclub aardappels gerooid.

Op de knieën viel niet mee en de metalen kunstvingers, die je vingers moesten beschermen, waren helemaal niks! Na jaren was er voldoende geld om zaal Brinkhof te kunnen bouwen.

= Op een avond was er in de kerk een lezing door de ex-roomskatholieke priester ds. Hegger uit Velp. Ds. Hegger was eerst r.-k. priester geweest en heeft zich later bekeerd tot het Gereformeerde geloof. Een volle kerk en eerst was het wel een gezellige avond, maar later op de avond begon de dominee steeds meer te “fitten” op de katholieke kerk. Hij vertelde onder meer dat zij hun spreekvaardigheid aanleren door in een kippenhok een rede te houden tegen de kippen. Het kerkvolk schaterde om deze

verhalen. Dit heb ik me als vijftienjarige jongen sterk aangetrokken en aangevoeld dat op zo'n manier een kerk te kakken zetten, niet door de beugel kan!

= Waar ik me nog steeds over verbaas is, dat ik als nu 87-jarige me nog precies dingen herinner van toen ik ongeveer 7 jaar was.

Onze kerk was vacant en Ds. Hommes uit Winschoten zou preken. Deze predikant trok volle kerken. Twee oudere burens stonden op straat te praten over deze dominee, ik hoorde de een zeggen: 'Als hij bij jullie komt, moet je hem vragen of hij wil preken over Johannes viefde (5)'. Hij deed het voorkomen dat je op afroep een preek kon bestellen!

GT ("Dove Joap zee: "Vrouger kraaiden de hoanen nog, nou doun ze allain de snoafel nog open!")

Verhuurders 'Kamers met Aandacht' in Haarlem gezocht



Op jezelf gaan wonen is een grote stap. Het is fijn als je soms terug kunt vallen op je ouders of vrienden. Maar wat als dat sociale vangnet er niet is? 'Kamers met Aandacht' zoekt mensen die een kamer willen verhuren en een steuntje in de rug

bieden. Om jongeren tussen 18 en 23 jaar op weg te helpen naar zelfstandigheid. Kijk voor de profielen van zoekende jongeren in Haarlem op <https://kamersmetaandacht.nl/overzicht-jongeren/?region=Haarlem>
Welmoed Davidson

Stadsklooster Haarlem

Stadsklooster Haarlem laat je de stad als klooster ervaren. Met een scala aan activiteiten op het gebied van zingeving en spiritualiteit op verschillende plekken in de stad. In deze activiteiten staan telkens de pijlers, Stille, Aandacht en Schoonheid centraal.



Hieronder leest u het aanbod:

- | | |
|--------------------------|---|
| 14 maart 10:00 - 12:00 | Met aandacht luisteren & spreken
<i>Grote of St.-Bavokerk ingang Oude Groenmarkt 23</i> |
| 14 maart 19:30 - 21:00 | Moonlight Mantra avond
<i>Nieuwe Kerk</i> |
| 18 maart 09:30 - 21:30 | De taal van je lichaam
<i>Studio Mucha</i> |
| 23 maart 09:00 - 11:30 | verbeelding en fotografie
<i>Caprea Bloemendaal</i> |
| 23 maart 14:30 - 16:00 | Kunst & Mystiek
<i>De Kapel, Centrum voor Religieuze Bezinning</i> |
| 23 maart 19:30 - 21:00 | Samenzang Veertig dagentijd
<i>Grote of St.-Bavokerk</i> |
| 25 maart 20:00 - 21:30 | Zingen & Stille Taizé, Iona & Chants
<i>Waalsekerk</i> |
| 26 maart 19:30 - 21:30 | Hout bewerking/Maak je eigen Oloide
<i>Rudolf Steiner School</i> |
| 28 maart 08:30 - 09:20 | Stillelezen bij Athenaeum Boekhandel
<i>Athenaeum Boekhandel</i> |
| 30 maart 10:00 - 11:45 | Schrijfmeditatie
<i>Doopsgezinde Kerk Frankestraat</i> |
| 30 maart 19:30 - 21:00 | Samenzang Veertig dagentijd
<i>Grote of St.-Bavokerk</i> |
| 30 maart 19:30 - 21:15 | Speciale Klankreis Nieuwe Maan
<i>Het Rosenstock - Huessy Huis</i> |
| 1 april 20:00 - 21:30 | Samen Gospel Zingen
<i>Doopsgezinde Kerk Frankestraat</i> |
| 2 april 09:30 - 10:30 | Theeceremonie
<i>Shaolin Centrum Haarlem</i> |
| 5 april 15:00 - 17:00 | Natuur & Haiku Schrijven
<i>De Evangelische Lutherse Kerk</i> |



dierenspecialzaak
ZUIDPARK

**Voor al uw dierenbenodigdheden en advies
bent u altijd welkom in onze winkel.**

Prinses Beatrixplein 67

2033 WE Haarlem

023 - 533 2735

www.dierenzaakzuidpark.nl

Gratis thuisbezorging



het Fotovakhuis

adres: Generaal Cronjéstraat 21

postcode: 2021 JB

plaats: Haarlem

telefoon: 023-5260344

e-mail: hetfotovakhuis@gmail.com

Pasfoto's - fotostudio - afdrukken

Fotografie - camera's & meer

Beste mensen,



Het is voor de schrijver dezes alweer bijna zover dat ik moet terugkeren naar Haarlem. Het verblijf hier in Denpasar-Bali heeft in ieder geval wat verwarmingskosten bespaard. Het lijkt wel of bij het ouder worden het samen vieren van de kerkelijk hoogtijdagen steeds belangrijker wordt. Met Pasen hoop ik weer aanwezig te zijn en dit feest samen te kunnen vieren. Wat ik ook erg mis is het STILTEMOMENT op maandagochtend in de Grote Kerk en vrijdagochtend in de Oosterkerk; mooie momenten voordat je een winkel gaat openen. Op donderdagochtend is in de Ontmoetingskerk om 09.30 – 10.00 uur LECTIO DIVINA onder leiding van Anette Sprotte of indien zij verhinderd is door een van de vaste deelnemers. Lectio Divina is een bijzondere vorm van Stilte. Meditatief een tekst lezen en daarover mediteren. Na deze sessie drinken we nog een kopje koffie en vaak komt ook dat tot mooie gesprekken. Dit zijn de dingen die mooi zijn: het onderlinge gesprek en uitwisseling van standpunten en ideeën.

Zomaar een voorbeeld van een Ontwikkelingsland: Zimbabwe.

Zimbabwe is de nieuwe naam voor een gedeelte van de Engelse kolonie Rhodesia in het zuiden van Afrika, dat zichzelf zelfstandig verklaarde in 1965 en tot 1979 met een blanke minderheidsregering bestond. Er was inmiddels een zwarte bevrijdingsbeweging opgericht die ging vechten voor

kerk
in actie



vrijheid voor alle inwoners. Deze beweging heeft ook de president geleverd die het langst aan het bewind is geweest. President Mugabe begon zijn presidentschap goed

maar werd verslaafd aan de macht en alles wat daarmee samenhangt. Tot 2017 regeerde hij met harde hand, eerst als premier en later als president. Hij stierf in 2019, 95 jaar oud. In 2017 werd hij door vicepresident Emmerson Mnangagwa na een militaire staatsgreep afgezet. Door alle omstandigheden ging het nog slechter in het land. Veel artsen en mensen

met een goede opleiding vertrokken naar het buitenland. Haarlem heeft al 25 jaar een Stedenband met de stad Mutare in Zimbabwe.

Kerk in Actie bezorgd over de impact van stopzetting van USAID-Financiering.

“Het is schrijnend en uiterst zorgwekkend dat de Amerikaanse politiek stopt met de financiering van USAID.” Dat stelt Jurjen de Groot, directeur van Kerk in Actie. Als gevolg van deze politieke beslissing komen wereldwijd miljoenen mensen in de problemen.

Kerk in Actie is onderdeel van ACT Alliance, een wereldwijd netwerk van kerken. Recentelijk [uite](#) ACT Alliance haar diepe bezorgdheid over de gevolgen van Amerikaanse beleidsbeslissingen die humanitaire hulp beperken. Wereldwijd wordt het moeilijker om kwetsbare mensen bij te staan. De maatregelen treffen niet alleen hulpprogramma's, maar ondermijnen ook waarden als genade, compassie, solidariteit, inclusiviteit, respect en rechtvaardigheid.

Partnernetwerk

De plotselinge bezuinigingen bedreigen cruciale hulp en laten een leemte achter. Bij Kerk in Actie bereiken ons veel schrijnende verhalen en noodkreten om steun. De Groot: “Kerk in Actie wordt niet direct getroffen, omdat onze inkomsten van kerken en individuele donateurs afkomstig zijn. We werken echter niet in isolatie, maar in een netwerk van partners die vaak wel afhankelijk zijn van internationale overheidsgelden.”

Zorg voor de meest kwetsbaren

Kerk in Actie brengt momenteel in kaart hoe het met onze partners gaat en is met ACT Alliance en de Wereldraad in gesprek om te kijken hoe we het best bij kunnen blijven dragen aan een wereld waarin de meest kwetsbaren niet plotseling aan hun lot overgelaten worden.

Voor u verzameld door Dick Metz-diaconaal medewerker ZWO. email: divodurum@yahoo.com

KAPSALON

Ierlandstraat 89 Haarlem (schalkwijk) tel.023-5334333

MARLEEN & COOR HAARLEM

Op maandag gesloten

TOKO EXOTICA

*Voor Surinaamse, Indische
en Antilliaanse
Levensmiddelen*

WINKELCENTRUM ZUIDERPARK

Pr. Beatrixplein 73-75 HAARLEM

Tel. 023-5363089 - fax: 023-5400770

Nova Uitvaartverzorging gaat samen met een betrokken team voort op de ingeslagen weg

Regio - Vanwege omstandigheden was het voor Nova Uitvaartverzorging /voorheen Ineke Smit Uitvaartverzorging helaas niet mogelijk om eerder deze boodschap te delen. In april 2022 heeft Els Hesseling het bedrijf Ineke Smit Uitvaartverzorging overgenomen van de oprichtster. Met toewijding en veel energie heeft zij het bedrijf voortgezet en verder ontwikkeld.

In oktober 2024 werd het verdrietige nieuws ontvangen dat Els een hersenbloeding had gehad. Na een periode van onzekerheid is zij op 15 november 2024 overleden. Els was slechts 41 jaar oud. Haar verlies heeft diepe sporen achtergelaten bij haar familie, vrienden en ook het team waarmee ze zo nauw samenwerkte.

De gebeurtenissen rondom het overlijden van Els zorgden voor een onzekere tijd voor het bedrijf. Hoewel de onderneming financieel gezond was, leidde het ontbreken van een bestuurder tot een faillissement. Gelukkig is er inmiddels duidelijkheid. Dorian Sniijders, die vanaf 2020 werkzaam is bij Ineke Smit Uitvaartverzorging, heeft het bedrijf overgenomen en er wordt doorgegaan onder de nieuwe naam Nova Uitvaartverzorging.

Nova

Nova is een bewust gekozen naam vanwege de symboliek. In de astronomie verwijst een nova naar een ster die plotseling veel helderder wordt en daarmee een prachtig licht verspreidt in het universum.

Het hele team is er om u, zoals altijd liefdevol en betrokken, te begeleiden. Samen zetten ze de schouders eronder en bouwen ze verder aan de toekomst van Nova Uitvaartverzorging. In de geest en op de manier waarop Els Hesseling dat zou hebben gewild en waar ze zo trots op was. Met een herkenbaar gezicht als begeleider voor het regelen van de uitvaart van begin tot eind, de huiselijke sfeer van de afscheidskamers, een transparant kostenplaatje, en met altijd in het achterhoofd: een passend afscheid is voor hen úw passend afscheid.

Wilt u nader kennismaken of hebt u vragen, neem dan contact op via 0654661799. www.inekesmituitvaartverzorging.nl. Zomerkade 161, Haarlem.

Membra Jesu Nostri – Een samensmelting van Geloof, Tijd, Muziek en Beweging

Ensemble La Silva – muziek van Bach, Buxtehude en Pileggi. Choreografie: Tanja Skok

Op zijn sterfbed schrijft Johann Sebastian Bach zijn laatste fuga. De noten vervagen, en in een droom hoort hij weer de betoverende klanken van Dietrich Buxtehude, de componist die hij als jongeman zo bewonderde. Uit deze droom ontspringt een bijzondere voorstelling waarin eeuwenoude muziek en moderne expressie samensmelten.

Centraal staat Buxtehude's meesterwerk *Membra Jesu Nostri*, een cyclus van zeven cantates, waarin elk deel van Christus' lichaam van teen tot top wordt bezongen: Voeten, Knieën, Handen, Zijde, Borst, Hart en Gezicht. Dit werk, met zijn diep emotionele zeggingskracht en ritmische gelaagdheid, raakt de ziel van de luisteraar. De melodieën wiegen zacht, maar worden doorkruist door felle dissonanten die de pijn en devotie voelbaar maken. Om de impact van deze muziek te versterken, worden de cantates niet alleen gezongen en gespeeld, maar ook uitgebeeld door dans. De zangers en instrumentalisten voeren het werk uit het hoofd uit, waardoor ze vrij kunnen bewegen—soms achter, boven of tussen het publiek, zodat uitvoerenden en toeschouwers samen opgaan in het geheel.

Tussen de cantates door klinken twee hedendaagse composities van Antonio Pileggi, speciaal geschreven voor deze voorstelling op teksten van Augustinus. Zijn etherische klanken vormen een brug tussen oud en nieuw, tussen aarde en hemel, en brengen het publiek in een staat van rust en verlichting.

Zo ontstaat een unieke ervaring waarin muziek, beweging en tijdloos mysterie samenkomen, en waarin Bachs droom werkelijkheid wordt: de klanken van Buxtehude herleven in een totaalbeleving van klank, dans en emotie.

Vocaal ensemble, violen, viola da gamba's, teorbe en orgel onder leiding van Nanneke Schaap. Solisten o.a. Elena Roce, Harm Huson, Charles Daniels en Mitchell Sandler. ensemble-lasilva.org

Vrijdag 21 maart 20:00 uur, Het Verhalenhuis Haarlem

Van Egmondstraat 7, Haarlem. Kaartverkoop: verhalenhuis haarlem.nl

Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach door de Christelijke Oratorium Vereniging Haarlem

Ook dit jaar staat op Goede Vrijdag, 18 april a.s., in de Grote Zaal van de PHIL Haarlem weer de Matthäus Passion op de lessenaars.

De Christelijke Oratorium Vereniging Haarlem brengt al sinds 1929 de Matthäus Passion ten gehore, met professionele solisten en instrumentalisten. Dit jaar zijn dat:

Martha Bosch – sopraan, Florieke Beelen – mezzosopraan,
Joost van Velzen - tenor (evangelist), Milan Faas - tenor (aria's)
Sven Weyens - bas-bariton (Christus), Remmert Velthuis - bas (aria's)
Accademia Amsterdam – barokensemble, Jeroen Koopman - orgel
Schoolkoor van de Muzikale Basisschool Koorschool Haarlem
Het geheel staat onder leiding van dirigent *Piet Hulsbos*.

Kaarten zijn te verkrijgen via [PHIL Haarlem](#). Toegangsprijs: 1e rang € 39,50; 2e rang € 36,50; 3e rang € 33,50; 4e rang € 29,50; jongeren t/m 18 jaar betalen € 18,00. Garderobe en pauzedrankje zijn inbegrepen.

Vrouwen zingen voor Vrede op 8 maart

Tijdens Internationale Vrouwendag op zaterdag 8 maart aanstaande begeleidt zangeres en Stembevrijder Charo Durán het muzikale samenzijn 'Vrouwen zingen voor Vrede' in Dorpskerk Bloemendaal. Samen met de bezoekers worden mantra's, korte liedjes met een herhalend karakter in verschillende talen, gezongen. Doel is om de onderlinge verbondenheid te ervaren en te vergroten door samen te zingen, als antwoord op de toenemende polarisatie in de samenleving. De aanvang van de bijeenkomst is om 16.00 uur en de toegang is gratis. Een geoefende zangstem is niet nodig, alle vrouwen zijn welkom.

Dorpskerk Bloemendaal, Kerkplein 1 2061 JC Bloemendaal
Inloop 15.30 uur – start 16.00 uur – hapje en drankje 17.00 uur. Toegang gratis. Graag opgeven via bureau@kerkpleinbloemendaal.nl

Volendammer Vishandel

ZWARTHOOED

**Schalkwijk - Haarlem
Belgiëplein t.o. VOMAR**

0299-365670

06-51179589

KWALITEIT IS ONZE RECLAME

**Hier had uw
advertentie
kunnen staan.**

**Inlichtingen bij de
redactie.**

Friet van piet

Belegde broodjes

Ruime keus in diverse soorten
broodjes & beleg
Levering aan bedrijven en
instellingen

Belgiëlaan 59
2034 AW Haarlem
Tel. 023 - 5361409
Fax 023 - 5359199
www.frietvanpiethaarlem.nl
info@frietvanpiethaarlem.nl

Financiële zaken

College van Kerkrentmeesters
 Secretaris: Peter Knijff
pnknijff@gmail.com
 Tel.: 540 29 93

**Wijkkas voor wijkactiviteiten Protestantse
 Wijkgemeente Schalkwijk Ontmoetingskerk**
 IBAN: NL10 RABO 0373 7114 84 t.n.v. Wijkkas
 Schalkwijk Protestantse Gemeente te Haarlem
 Penningmeester: Pieter Dijkstra,
 tel.06- 44180633
[Email: pdijkstra11@gmail.com](mailto:pdijkstra11@gmail.com)

Collectebonnen

Deze zijn te bestellen door overmaking
 van € 10,50 (voor 20 bonnen à € 0,50)
 of € 20,50 (voor 20 bonnen à € 1,-) of
 € 40,50 (voor 20 bonnen à € 2,-) per
 kaart, dus incl. € 0,50 per kaart
 administratiekosten, op
 IBAN: NL85 RABO 0373 7114 92
 t.n.v. Commissie Collectebonnen PKN
 Haarlem-Oost, Pieter Dijkstra
 Tel. 06-44 180 633

Fonds Wijkactiviteiten Oosterkerk

Wijkactiviteiten Oosterkerk
 IBAN: NL95 RABO 037 3711506
 CvK Protestantse Gemeente, Wijkgemeente
 Oosterkerk Haarlem. Tel. 06 41 49 60 97s

Voor bijdragen en giften aan de
 Protestantse Gemeente Haarlem
 Kerkelijk bureau, Oude Groenmarkt 23,
 2011HL Haarlem.
 Tel. 553 20 40 Voor uw vaste vrijwillige
 bijdragen en giften:
 IBAN: NL07 RABO 0373 7114 41 t.n.v.
 Protestantse Gemeente Haarlem.

Wijkdiaconie OosterSpaarne

Secretaris: Pieter Dijkstra
 Tel. 06 - 44180633
[Email: pdijkstra11@gmail.com](mailto:pdijkstra11@gmail.com)

Centrale Diaconie

Daniëlle Leder, Diaconaal Secretaris
 Zomerkade 165, 2032 WC Haarlem
 Tel. 531 01 38
info@diaconiehaarlem.nl
 IBAN NL14 RABO 0373 7375 05
 Daniëlle Leder
d.leder@diaconiehaarlem.nl
 tel 06-29455125
 website: www.diaconiehaarlem.nl

Kerkelijk bureau Protestantse Gemeente Haarlem

Oude Groenmarkt 23,
 2011 HL Haarlem,
 Tel. 553 20 40
 Geopend op werkdagen van 10.00
 – 17.00 uur
info@bavo.nl
 website: www.pghaarlem.nl

Stem in de Stad

Nieuwe Groenmarkt 22,
 2011 TW Haarlem
 Tel. 534 28 91
info@stemindestad.nl
 website: www.stemindestad.nl
 IBAN: NL15 INGB
 0002829240 t.n.v penningmeester
 Stem in de Stad te Haarlem.

Oosterkerk
Zomerkade 165
2032 WC Haarlem

Website: www.pghaarlem.nl
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2393-Oosterkerk-Haarlem>



Ontmoetingskerk
Frankrijklaan 4
2034 BA Haarlem

Website: www.pghaarlem.nl
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21279>