

OKE

Wijkblad van de Oosterkerk en de
Ontmoetingskerk



Januari 2026
8^e jaargang nr. 4

Winter



Protestantse Gemeente
Haarlem - OosterSpaarne

Predikanten**Wijkgemeente OosterSpaarne**

Ds. Anette Sprotte

anettesprotte@pghaarlem.nl**Ambulant predikant**

Ds. Christien Dekker

dekkermcm@gmail.com

Tel. 06-49 80 62 15

Pastoraal werker Ontmoetingskerk

Esther van Bijsterveld

ouderenpastor@pghaarlem.nl

Tel. 06 – 18 15 46 10

Pastoraal werker Oosterkerk

Ds. Otto Ruff

Tel. 06 – 12 94 21 88

Missionair predikant

Ds. Tom de Haan

stadsdominee@pghaarlem.nl

Tel. 06 - 16 47 40 41

Jeugd pionier

Annelies Rebel

jeugd pionier@pghaarlem.nl

Tel. 06 - 16 17 97 36

Diaconaal werker

Andrea Wijnstok

a.wijnstok@diaconiehaarlem.nl

Tel. 06 - 28607534

Koster ontmoetingskerk

Bas Hilbers

koster.ontmoetingskerk@pghaarlem.nl

Tel. 06 - 36 52 50 08

Kosteres Oosterkerk

Mw. Zannie Wiersma

koster.oosterkerk@pghaarlem.nl

Tel. 06 - 38 05 65 49, Tel. 533 76 79

Scriba OosterSpaarne

Theo Hulsebos

scriba@pknschalkwijk.nl

Tel. 529 50 57

Voorzitter kerkenraad

Vacant

Meldpunt pastoraat**Ontmoetingskerk**

Mw. Ria van den Eijkhof

riavandeneijkhof@gmail.com

Tel. 023-533 54 02

Ledenadministratie**Ontmoetingskerk:**

Dolf Pull

dolf66pull@gmail.com

Tel. 06 - 28205575

Ledenadministratie Oosterkerk:

Ans Biesheuvel

ansbiesheuvel00@gmail.com

Tel. 533 82 25

Organisten

Onno de Groot, tel. 06 - 13 35 72 56

Teun Zondag, tel. 538 60 64

Rik Mbengue, tel. 06 – 41 65 70 81

CD dienst Ontmoetingskerk

Roel Wijkema

Tel. 533 88 03

Coördinator vrijwilligersbeleid**Ontmoetingskerk**

Wil Saarloos

saver@antenna.nl

Tel. 533 59 27

Vertrouwenspersoon**grensoverschrijdend gedrag**

Mea Pijnaker

meapijnaker@xs4all.nl

Tel. 0252-503029

Autorijdsdienst OosterSpaarne

Hanneke Metz,

hanneke.metz1@gmail.com

Tel. 023-751 46 44



Wijkblad voor de Protestantse Wijkgemeente OosterSpaarne

8^e jaargang nr. 4
Januari 2026

Redactie:
Peter Saarloos
Pieter Vermeij

Redactieadres:
P.R. Saarloos
Tel. 023 - 533 59 27
redactiekerkblad@
yahoo.com

Illustraties
Annelie Versteeg

Inlevering Kopij
9 maart 2026

Verschijnt weer
20 maart 2026

Hoofdverspreiding
Ontmoetingskerk
Johan van den Eijkhof
Tel. 023 – 533 54 02

Hoofdverspreiding
Oosterkerk
Anneke Jansen
Tel. 023 – 535 45 72

Van de redactie

Het jaar 2026 is alweer volop bezig en de maand januari is al over de helft. Mag je elkaar nog een gelukkig nieuwjaar wensen? Volgens sommigen mag dat tot 6 jan.(Driekoningen). Anderen vinden dat het tot de vijftiende of het einde van de maand kan.

Maar wij als redactie vinden dat je elkaar nog steeds in deze moeilijke tijd een goed, gezond en een vreedzaam jaar kan toewensen.

Ook dit jaar hopen we u weer een goede en leesbare OKE voor te schotelen.

Zo kijken we in dit nummer terug op de Kerst. Op de coverfoto ziet u enkele gerechten die bezoekers van het Lunchcafé kregen. Het was een groot succes.

We hebben uit de Petrus nieuwsbrief een column overgenomen van Bas Ragas. Deze artiest gaf ook een muzikale lezing tijdens het advents programma in Grote of St. Bavokerk. Ook dit was zeer boeiend.

Marc Wopereis stelt zich deze OKE voor als diaconaal pionier.

We wensen u weer veel leesplezier.

Namens de Redactie,
Peter Saarloos



Ontmoetingskerk

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn live en achteraf te bekijken via <https://www.kerkomroep.nl/kerken/21279>

Oosterkerk

De diensten in de Oosterkerk zijn te bekijken via onze website: www.pghaarlem.nl
U kunt ook live kijken via: www.Kerkdienstgemist.nl > Oosterkerk Haarlem datum

Ontmoetingskerk

25 januari	10.00	Joost van den Bogert
01 februari	10.00	ds. Tom de Haan,
08 februari	10.00	ds. Anette Sprotte, Doopdienst
15 februari		geen dienst, dienst in de Oosterkerk
22 februari	10.00	ds. Jan C. Bos
01 maart	10.00	ds. Anette Sprotte
08 maart	10.00	ds. Tom de Haan
15 maart		geen dienst, PGH dienst in de Oosterkerk



Oosterkerk

25 januari		geen dienst, dienst in de Ontmoetingskerk
01 februari		geen dienst, dienst in de Ontmoetingskerk
08 februari		geen dienst, dienst in de Ontmoetingskerk
15 februari	10.00	ds. Anette Sprotte
22 februari		geen dienst, dienst in de Ontmoetingskerk
01 maart		geen dienst, dienst in de Ontmoetingskerk
08 maart		geen dienst, dienst in de Ontmoetingskerk
15 maart	10.00	ds. Anette Sprotte



Diensten in de Molenburg

21 januari	14.00	ds. Jan C. Bos
04 februari	14.00	Gertjan v.d. Wal
18 februari	14.00	ds. Anette Sprotte
04 maart	14.00	Dick Duijves

Vieringen in Hof van Jacob

24 januari	16.30	pastor Matthew de Jong
31 januari	16.30	pastor Eric Wiss
07 februari	16.30	pater Andreas Schmidt
14 februari	16.30	pastor Eric Wiss
21 februari	16.30	ds. Monica Randt

28 februari	16.30	pastor Matthew de Jong
07 maart	16.30	pater Esko Kissboat
14 maart	16.30	pastor Eric Wiss

In de Hof van Jacob wordt iedere zaterdagmiddag een mooie viering aangeboden. Deze viering wordt gehouden in gebouw 1 van de Hof van Jacob, aan de Sophie Redmondstraat 1, op de 4e etage. Gasten zijn van harte welkom.

Vieringen in de Meerhoeve.

07 februari	11 .00	pastor Annie v Lierop
21 februari	11.00	pastor Henk v Hamersveld

In de Meerhoeve (Spijkerboorpad) wordt de 1ste en de 3e zaterdag van de maand een viering aangeboden. Gasten zijn van harte welkom.

Oosterkerk

Iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 9.20 uur is er een Stiltemeditatie;
deze is net als in de Bavo, waar men met de Stiltemeditatie begonnen is, heel eenvoudig van opzet - het begint met het aansteken van kaarsen en drie gongslagen, daarna twintig minuten stilte en vervolgens weer drie slagen op de gong ...

Ontmoetingskerk

Inloop met koffie

Elke dinsdagmorgen is er in de hal van deze kerk een open 'inloopochtend'. Van 10.00 uur tot 11.30 uur bent u welkom om aan te schuiven voor een kop koffie en wie weet een ontmoeting. Sommige mensen komen geregeld, anderen zo nu en dan. Het staat open voor iedereen, dus of u nu behoort tot deze kerk of niet maakt niet uit.

En wellicht ten overvloede: de toegang is vrij.... Welkom!

Lunchcafé de Ontmoeting

Elke woensdag kunt u lunchen van 12.00 uur tot 14.00 uur.

Voor € 5,- krijgt u soep een speciaal broodje en koffie, thee of sap.

HOOP

*Diep in onszelf dragen wij de hoop,
is ze niet daar, dan is ze nergens.*

*Hoop is een bewustzijn
en het staat of valt niet
met wat er in de wereld gebeurt.*

Hopen is voorspellen noch voorzien.

*Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift,
ligt voor anker voorbij de horizon.*

*Hopen in deze diepe en krachtige betekenis
is anders dan blij zijn om wat goed gaat
of je graag inzetten voor wat zeker succes heeft.*

Hoop is de kunst om ergens aan te werken

omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet optimisme, niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Hopen is zeker weten dat iets zinvol is, ongeacht de afloop.

Vaclav Havel



Collecterooster voor februari/maart



1 feb	Diaconale zondag	Kerk
8 feb	Aanloopcentrum	Kerk
15 feb	Zuid-Soedan	Kerk
22 feb	Diaconie Haarlem	Kerk
1 mrt	St. Perma Atlas Marokko	Kerk
15 mrt	Diaconie Haarlem	Kerk
22 mrt	Voedselbank Haarlem	Kerk
29 mrt	Boerinnen Burkina Faso	Kerk

Collecteopbrengsten van diensten van november/december

	Diaconale bestemmingen		Kerk
2 nov	€ 395,49	Kinderen Rwanda	€ 279,87
9 nov	€ 194,60	V PSG	€ 140,50
16 nov	€ 124,65	Diaconie Haarlem	€ 82,20
23 nov	€ 147,90	Scharlaken Koord	€ 105,25
30 nov	€ 219,40	Anan Clinica Mozambique	€ 127,45
7 dec	€ 191,30	Help Flores (Indonesië)	€ 147,50
14 dec	€ 305,90	Kidshare Tanzanië	€ 172,40
	€ 505,30	Soedan	
21 dec	€ 198,45	Minimacamping Appie Wijma	€ 94,50
25 dec	€ 379,05	Kinderen in de Knel	€ 246,90
28 dec	€ 130,10	Diaconie Haarlem	€ 113,35

Collectebonnen

Deze zijn te bestellen door overmaking van € 10,50 (voor 20 bonnen à € 0,50) of € 20,50 (voor 20 bonnen à € 1,-) of 40,50 (voor 20 bonnen à € 2,-) per kaart, dus incl. € 0,50 per kaart administratiekosten, op IBAN: NL85 RABO 0373 7114 92 t.n.v. Commissie Collectebonnen PKN Haarlem-Oost.

Graag uw adresgegevens bij uw bestelling vermelden in verband met de bezorging. *Contactpersoon: Pieter Dijkstra Tel. 06-441806333*

Winter

Winter. Je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zo lang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
zo lang er sneeuw is, is er hoop.
Herman de Coninck



uit: Zolang er sneeuw ligt.



Het sneeuwt en ik
loop langs een
bospad door de
knisperende,
krakende sneeuw.
Het is een heerlijk
gevoel om de zachte
koude vlokken op
mijn gezicht te
voelen. Voor mijn
gevoel is het heel
lang geleden dat we

zo veel sneeuw aan het begin van een nieuw jaar hadden.
Het is sneeuwpret. De kinderen in mijn straat zijn bezig met
sneeuwbalgevechten en ik zie vaders samen met hun kroost
sneeuwpoppen bouwen. Op facebook en Instagram ontvang ik de mooiste
foto's met sneeuwlandschappen. Voor even verandert onze onrustige
wereld- waarin een staatsgreep heeft plaatsgevonden en dreigementen om
Groenland in te lijven voor spanningen zorgt-, in een winter wonderland.

Niet voor iedereen is het sneeuwpret. Al die mensen die op Schiphol sinds dagen vastzitten. Ondanks waarschuwingen om niet met de auto de weg op te gaan, meldt het nieuws lange files vaak veroorzaakt door ongelukken. Ik denk ook aan al die ouderen die niet naar buiten durven omdat ze bang zijn om te vallen. Dat geldt overigens niet voor de eerste inloopochtend in het nieuwe jaar in onze kerk. Met behulp van nordic walking stokken en rollators zitten we met zeker 12 mensen aan de koffietafel.

Terwijl ik door de knisperende krakende sneeuw loop, denk ik aan het gedicht 'winter' van Herman Coninck. Hij beschrijft daarin hoe hij de winter ervaart. Hij verwoordt tegenstellingen zoals licht en zon aan de éne kant en de donkere nacht en het duister aan de andere kant. Maar door het licht van de sneeuw wordt het nooit helemaal donker. De dichter ervaart de sneeuw in het donker als een teken van geloof en hoop.

Herman Coninck verwerkt in zijn gedicht verschillende woordspelingen: In de winter zie je 'de bomen door het bos' omdat er geen blaadjes aan de bomen zitten. Figuurlijk verbindt hij dit natuurverschijnsel met het 'inzicht': niets nieuws, zonder zon. Je denkt onmiddellijk aan de bekende woorden uit het Bijbelboek Prediker: 'er is niets nieuws onder de zon.' Dat klinkt pessimistisch. Maar Herman Coninck verandert één letter waardoor hij ons een nieuw perspectief aanreikt: Dankzij de zon lijkt alles nieuw! Dat is zo herkenbaar als je door het winterse landschap loopt. Ineens licht het grijze gevoel van de lange winterdagen op door de witte sneeuw en wordt het landschap en het leven lichter en vrolijker.

Dit is het eerste nummer van de OKE in het nieuwe jaar. Voor ons ligt een nieuw jaar: 2026! We weten niet wat het nieuwe jaar zal brengen. Maar het is een nieuwe kans om op weg te gaan naar licht en vrolijkheid, naar schoonheid en naar wat wijs is. Wat blijft ook als de sneeuw weer verdwijnt, is hopen dat het een jaar wordt dat de moeite waard zal zijn om geleefd te worden!

Met weer een warme winterse groet,

Ds Anette Sprotte

Terugblik kerstactiviteiten in de OosterSpaarnegemeente

Het begon met een geslaagde senioren kerst samenzang op 11 december 2025 waarin Teun Zondag het samen zingen van vele bekende kerstliederen begeleidde.



Voor de kerstlunch op 17 december hebben koster Bas en het vrijwilligersteam zich daags van te voren al helemaal uitgesloofd om de lekkerste gerechten te bereiden. Dat werd door de 42 bezoekers zeer gewaardeerd!





Op 22 en 23 december organiseerde jongerenpastor Annelies samen met de vrijwilligers Miriam en Lidy een verhalenclub. Met 20 kinderen op 22 december

en 10 kinderen op 23 december doken ze met hoofd, hart en handen in het kerstverhaal!

Dankzij de "aardappelen schil" hulp van de senioren tijdens de inloop op dinsdagochtend bereidden Anna, Anette, Bas, Els, Theo, Ria en Ronald op 24 december weer de lekkerste boeren- en zuurkoolstampotten! Slager Bood uit Heemstede sponseerde ook dit jaar heerlijke rookworsten! Voorafgaand stond de kerstviering in het teken van de beste kerstsongs uit Schalkwijk. 'Er is een roos ontloken', 'Stille nacht, heilige nacht' en 'Long time ago in Bethlehem' hoorden bij de top drie. We hadden een



uitstekende pianist- Jasper Swank-, die zowel de klassieke als ook moderne kerstliederen zoals 'Christmas Time' van de Beatles soepel speelde! Andrea las het kerstevangelie. Annelies verwoordde in haar Maria-monoloog hoe angstig Maria was en tegelijk ook sterk in het vertrouwen dat met de geboorte van dit bijzondere kind een nieuwe toekomst aanbrak. Jozef -gespeeld door Anette- aarzelde in het begin of hij de gezamenlijke toekomst met Maria en haar bijzondere kind wel zag zitten.



De traditionele kerst samenzang in de Oosterkerk op kerstavond werd door vele buurtgenoten druk bezocht!

De dienst op kerstmorgen werd begeleid door het Ontmoetingskerkkoor. Christien had een preek die raakte over God die mensen nabij is in ons naakte kwetsbare bestaan! Kortom: we kunnen terugkijken op mooie kerst activiteiten!

Terugblik Kerstviering in de Oosterkerk.

Er waren zeker 50 buurtbewoners.

Ze werden ontvangen met koffie/thee en wat lekkers.

De kerstviering bestond uit liederen, het aloude kerstverhaal en mooie gedichten.

Tussendoor kregen ze een drankje.

Na de kerstviering begon een zeer uitgebreide kerstmaaltijd, een viergangenmenu.



Er werd na afloop gevraagd om een vrijwillige bijdrage te geven voor Stem in de Stad.

Dit leverde het ontzettend mooie bedrag van € 400 op. Dank daarvoor.

Iedereen ging blij en voldaan met zelfs nog een kerststol naar huis.

Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben.

Lars Kwast Schildersbedrijf

Bent u op zoek naar een schildersbedrijf in Haarlem en omstreken voor uw binnen en buitenschilderwerk?

Dan bent u bij Lars Kwast aan het juiste adres. Wij leveren hoogwaardig binnen en buitenschilderwerk waarbij wij gebruik maken van professionele verfmerken waaronder Sikkens en de Vos.



Wanden Plafonds Kozijnen Trappen

In Haarlem en omstreken zorgen wij ervoor dat al uw houtwerk er weer spic en span uitziet. Een oriënterend gesprek is kosteloos en offertes vrijblijvend.



Lars de Groot
Tel: 06 83 70 61 09
schilderlarskwast@gmail.com
KvK nr: 83325743

Bibliodrama bijeenkomsten in het voorjaar 2026!



Ook in het nieuwe jaar is er weer de gelegenheid om kennis te maken met bibliodrama. Het is een inspirerende methode om met bijbelse verhalen en fragmenten om te gaan.

Wat is bibliodrama? Bij

bibliodrama breng je samen met anderen een bijbelverhaal tot leven. Je doet dit door je in te leven in één van de personages van het verhaal. Zo ga je met elkaar het bijbelverhaal ervaren vanuit één van de rollen in het verhaal. Op deze manier komt een verhaal veel dichterbij en krijgt het nieuwe betekenis. Het gaat daarin niet om het naspelen van een verhaal. Je hoeft geen toneelervaring te hebben en ook niet te beschikken over soepele gewrichten. Door het bijbelverhaal opnieuw te doorleven in de interactie met anderen kan er ook ruimte ontstaan je spiritualiteit/geloof opnieuw te beleven.

De bijeenkomsten zijn **op maandag 16 februari, 16 maart en 20 april van 15:00 uur tot 16:30 uur inde Ontmoetingskerk!** Van harte welkom! Met een hartelijke groet ook namens Annelies Rebel, Anette Sprotte

Proeftuin Ontmoetingskerk



Hebt u altijd al een kleine tuin willen hebben om uw eigen groente en fruit te verbouwen? Niets is zo lekker als zelfgekweekte tomaatjes uit je tuin!

Sinds kort heeft de Ontmoetingskerk grond aan de Duitslandlaan bewerkt waarop 11 moestuinbakken van 1,20 x 2,40 m in het voorjaar van 2026 geplaatst zullen worden.

U kunt een moestuinbak voor minimaal een jaar huren en bewerken met uw eigen groente. De pallets zijn voorzien van aarde om te planten. De kosten voor een pallet zijn 20,- euro op jaarbasis. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u zich opgeven bij:

koster.ontmoetingskerk@pghaarlem.nl



Elke dag vers!
BROOD - GROENTE - FRUIT - VLEES



Dr. Schaepmanstr. 54, 2032 GL Haarlem
Tel: 023-5334907
Openingstijden: maandag t/m/ zaterdag
van 8.30 - 19.00 uur

**FRIET
VAN
PIET**
*Sinds 1958
Nét even beter!*

Belegde broodjes

Ruime keus in diverse soorten
broodjes en beleg
Levering aan bedrijven en
instellingen

Belgiëlaan 59
2034 AW Haarlem
Tel 023 -5361409
info@frietvanpiethaarlem.nl
www.frietvanpiethaarlem.nl

**Hier had uw
advertentie
kunnen staan.**

**Inlichtingen bij de
redactie.**

redactiekerkblad@yahoo.com



Stads klooster
Haarlem

**Ontdek onze agenda op:
Url: stadskloosterhaarlem.nl**



Jeu de Boules spelen bij "de Gouden Gooi"
Gezellig en sportief!
Met binnen- en buitenbanen.
Geopend op: woensdag- en zaterdagmiddag
dinsdag- en donderdagavond
Belgiëlaan 6
www.degoudengooi.nl

Uit de wijkdiaconie OosterSpaarne



Beste mensen,

Budgetkoken liep op 19 november storm, want Frank en Nellie, vaste deelnemers, kookten met hulp van de andere deelnemers een uitgebreide

Indonesische maaltijd voor meer dan 30 personen. Veel mensen kwamen af op het Indonesisch eten, en sommigen wisten dat Frank en Nellie er ook nog eens goed in zijn. Zoals bij veel activiteiten in de decembermaand hebben we vervolgens op 17 december op de gebruikelijke manier een heerlijk 3-gangen-kerstdiner bereid. Die keer waren we met 28 mensen, waaronder 4 kinderen. Januari is afslankmaand, en ook wij willen weer terug naar de basis met de doelgroep, waarbij we leren een eenvoudige maaltijd te koken, waarna we deze samen opeten. Schrijf je in, want het is heel wat gezelliger dan dit alles in je eentje doen! De twee volgende keren zijn op woensdag 21 januari en 25 februari (attentie! in dit geval de vierde woensdag). Aanvang 17.00 uur, kosten €5. Van harte welkom! Andrea Wijnstok, onze diaconaal werker, gaat helpen bij de voorbereiding en uitvoering van deze activiteit. Inschrijven kan dus ook bij Andrea (06 28607534) of bij ondergetekende (023-5295057).

Elders in dit wijkblad leest u het verslag van Ferdi Uilhoorn van de diaconale **vakantiemidweek voor senioren** in Epe van maandag 8 t/m vrijdag 12 december. Deze was georganiseerd door RCN Vakantieparken in samenwerking met Het vakantiebureau, dat ook de vakanties in Doorn organiseert. Lilian de Zeeuw en ik waren er elk een deel aan deze dagen bij als begeleider. Wij vonden het een fantastische midweek, die hopelijk ook eind dit jaar weer georganiseerd wordt!!

Tijdens deze midweek kon dit keer Andrea namens OosterSpaarne helpen bij het jaarlijkse **Lichtjesfeest** in de Europawijk op woensdag 10 december op het plein bij huis van de wijk de Wereld aan de Laan van Berlijn. Ik begreep van Andrea, dat het behoorlijk waaide, de opkomst vergelijkbaar was met vorig jaar, en dat men bij lampjes en kaarsjes in potjes, en vuurkorven gezellig met elkaar genoot van kerstmuziek van Bas en Aar, heerlijke erwtensoep, chocolademelk en glühwein (zie foto).

Net voor de Kerst lukte het weer om als diakenen een **envelop met kerstkaart en inhoud** te brengen namens onze wijkgemeente OosterSpaarne aan mensen, die in de dure decembermaand een extraatje



goed kunnen gebruiken. Dit is alleen maar mogelijk door uw gulle bijdragen aan de collectes voor onze plaatselijke diaconie en het rendement van het diaconaal vermogen! We bezochten in de wijken Oost en Schalkwijk in totaal 17 adressen van gemeenteleden, ouders van 15 kinderen van de Piramideschool, en mensen buiten OosterSpaarne om, aangedragen door St. Ontmoeting.

Hartelijke groet namens het team van de wijkdiaconie,
Els Hulsebos-Robanus Maandag, tel.: 023-5295057

Vakantiemidweek Epe

Met z'n zessen (Josephine Mast, Nel de Wilt, Ellie Goetzee, Henk van Waveren, Kees Koole en Ferdi Uilhoorn) werden we op 8 december in de loop van de middag met een taxi naar RCN vakantiepark "De Jagerstee" in Epe gebracht om daar van een midweek vakantie te genieten. De vakantie was georganiseerd door RCN in samenwerking met Het Vakantiebureau. Het Vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk en werkt samen met de Protestantse Kerk en ontvangt steun van diaconieën.

Ook uit andere plaatsen waren er deelnemers, o.a. Heemstede en Beverwijk, in totaal zo'n 75 gasten. Het Haarlemse team werd begeleid door vertegenwoordigers van de wijkdiaconie Lilian de Zeeuw (maandag – woensdag) en Els Hulsebos (woensdag – vrijdag). Na het drie gangen diner kregen we een uitleg en demonstratie van De Veluwse Midwienterhoornbloazers.

De dinsdagmorgen was gereserveerd voor een bezoek aan de Grote Kerk in Epe. Onder het genot van een kopje koffie kregen we de geschiedenis te horen van deze kerk, die teruggaat tot de 12^e eeuw. Bovendien konden we genieten van een bespeling van het orgel dat werd gebouwd door Abraham Meere in 1807-1809. 's Middags konden we aan de slag met het maken van een kerststukje. Na het stampot diner was er een bingo avond, waarbij de eerste bingo in ons groepje viel.

Woensdagmiddag werden we met een touringcar naar Apeldoorn gebracht voor een bezoek aan Paleis Het Loo, afgesloten met koffie/thee met gebak. De avond was ook weer gevuld, dit keer met het optreden van twee koren. De koren Song and Relation en Zang en Vriendschap uit Emst brachten lichte muziek en musical nummers.

Op de donderdag was er te kiezen uit een spa- ochtend (gezichtsmasker, nagelverzorging) en een bierproeverij met bieren van brouwerij Epe Biercollectief. Sinds 2012 brouwen ze speciaalbieren zoals ZZZoef en Rein. Tussen deze activiteiten was er een high tea lunch. Na het diner met nasi en kipsaté was er een gezellige afscheidsavond met de Amersfoortse zanger en entertainer Jan Smit.

Toen we weer door de taxi naar huis waren gebracht konden we voldaan terugkijken op een prachtige vakantie. Een dankwoord voor de diaconie voor het regelen van de vakantie en voor Els en Lilian voor hun raad-en-daad-begeleiding gedurende de midweek!



Van ds. Otto Ruff

Kort nadat ds. Egbert de Lint met emeritaat ging, kreeg ik het verzoek vanuit de Oosterspaarne of ik het bezoeken van de gemeenteleden van de Oosterkerk, de 80-plussers, op me wilde nemen. Ik heb hierop positief gereageerd. Sindsdien bezoek ik met name deze 80 plussers van dat deel (Oosterkerk) van de Oosterspaarne gemeente. Ik ervaar deze bezoeken als warm en waardevol. Warm omdat zij de kerk ook als zodanig ervaren. Waardevol omdat zij betekenis ontleenen aan de kerk van Jezus Christus. Ik kwam als het ware in "een gespreid bed". De contacten met de kerk worden zeer gewaardeerd. Het stemt je dankbaar om hieraan een steentje te mogen bijdragen.

Mocht u tot deze doelgroep van de Oosterkerk behoren en wilt u een gesprek met mij hebben, schroom dan niet om contact op te nemen. In Christus verbonden! Ds. Otto Ruff

Actieweek voor de Voedselbank!

Van 25 januari tot 1 februari 2026 organiseert de Protestantse Kerk/Kerk in Actie, samen met gemeenten, een actieweek om zoveel mogelijk voedsel voor de Voedselbank te verzamelen. Veel kerkelijke gemeenten zamelen het hele jaar spullen voor de Voedselbank in. Toch wil de Protestantse Kerk



in de vierde week van januari een extra actieweek houden. Januari is vaak een dure maand voor veel mensen. Er zijn tassen die vanaf 18 januari bij de Ontmoetingskerk en Oosterkerk

beschikbaar zijn. Deze lege tassen kunnen tot 1 februari op beide locaties gevuld ingeleverd worden. De gevulde tassen verdelen wij in dozen en brengen we bij de Voedselbank. De tassen hopen wij vaker te gebruiken binnen onze gemeente OosterSpaarne. Suggesties: producten waar de mensen bij de voedselbank Haarlem momenteel behoefte aan hebben, zijn:

- Aardappelpuree
- Vis in blik
- Zonnebloemolie of olijfolie
- Pitabroodjes
- Fruit in blik
- Koffiemelk
- Pannenkoekmeel
- Wasmiddel
- Afwasmiddel

Op www.voedselbankhaarlem.nl worden producten waar veel vraag naar is geregeld aangepast, dus neem gerust een kijkje. Alvast bedankt voor de moeite en voor meer informatie is Andrea bereikbaar via a.wijnstok@diaconiehaarlem.nl of op 0628607534. Fijn om hier samen in het nieuwe jaar mee te mogen starten!



dierenspeciaalzaak
ZUIDPARK

**Voor al uw dierenbenodigdheden en advies
bent u altijd welkom in onze winkel.**

Prinses Beatrixplein 67
2033 WE Haarlem
023 - 533 2735
www.dierenzaakzuidpark.nl

Gratis thuisbezorging



het Fotovakhuis

adres: Generaal Cronjéstraat 21
postcode: 2021 JB
plaats: Haarlem
telefoon: 023-5260344
e-mail: hetfotovakhuis@gmail.com

Pasfoto's - fotostudio - afdrukken

Fotografie - camera's & meer



Hoveniersbedrijf Green Garden

*Geen klus te groot of te klein.
Een mooie tuin is gewoon fijn*

*Hoveniersbedrijf Green Garden is gespecialiseerd
in het onderhoud van alle soorten tuinen.*

*Wilt u graag een boom snoeien, rooien,
of het onkruid gewied hebben?*

*Moet de tuin compleet winterklaar zijn?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.*

Bel of mail dan snel voor een vrijblijvende inspectie en offerte.

Tel: 06-13344742

Mail: bgreengarden@icloud.com



Met name genoemd

In memoriam Trijntje van der Spek

Op 11 december jl. overleed Trijntje van der Spek. Op 30 mei 1946 werd ze geboren in den Helder, waar ze opgroeide in een gezin van zeven kinderen. Trijnie leidde een actief en bewogen leven. Ze ging al jong aan het werk in de zorg en vertrok vervolgens naar Peru en Colombia voor ontwikkelingswerk. Eenmaal terug in Nederland bleef ze zich inzetten voor het goede. Jarenlang werkte ze als maatschappelijk werker.



Trijnie had een brede interesse op het gebied van spiritualiteit. Vanaf 2005 raakte ze betrokken bij de Ontmoetingskerk. Sommigen van ons herinneren zich de indrukwekkende lezing die ze hield over Henri Nouwen. Ook stond ze aan de wieg van stilte-meditatie.

Op de rouwkaart van Trijnie stond een witte waterlelie afgebeeld, met daarbij het volgende gedicht van Frederik van Eeden, door haar zelf uitgezocht:

*Ik heb de witte waterlelie lief, daar die zo blank is
en zo stil haar kroon uitplooit in 't licht.
Rijzend uit donker-koelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot toen blij het gouden hart.
Nu rust zij peinzend op het watervlak en wenst niet meer...*

Die rust en dat niets meer te wensen hebben, dat gunnen we Trijnie van harte. De laatste jaren van haar leven waren zwaar. Door de Parkinson zag ze zichzelf genoodzaakt naar de Molenburg te verhuizen waar ze meer en meer zichzelf kwijtraakte. In de afscheidsdienst lasen we uit psalm 139, waarin je proeft: God is haar niet kwijtgeraakt. 'Lag ik neer in het graf, U bent daar' (vers 8). In dat vertrouwen hebben we Trijntje losgelaten. Dat ze nu mag rusten in de liefde, die eeuwig is.

Christien Dekker

Dankbetuigingen

Lieve mensen van de Wijkgemeente Oosterspaarne, Langs deze weg wil ik graag iedereen hartelijk bedanken voor alle bemoedigende en aardige kaartjes, en berichtjes van medeleven, die ik in de afgelopen maanden heb mogen ontvangen, terwijl ik opgenomen was in De Nieuwe Valerius in Amsterdam. Het moment is voor mij nu bijna aangebroken om weer naar huis (en poes) terug te keren, en mijn verblijf en behandeling hier hebben me goed gedaan. Tijdens deze opname in een ziekenhuis optima forma (wederom veel respect en dankbaarheid voor alle mensen, die nu nog in de zorg willen werken!) heb ik ook een kerkelijke gemeente mogen leren kennen in zelfs maxima optima forma: Warm, betrokken, medelevend... En dominee Christien zelfs een paar keer hier op bezoek bij me geweest! Echt alles, wat een mens in betrekkelijke nood van zijn kerk mag verwachten. Ik word er erg ontroerd van. Heel erg bedankt allemaal!

Wat voelen we ons door jullie gesteund in ons verdriet om het overlijden van Sjoukje. De dienst was zeker door de aanwezigheid van de gemeente een goede viering. Datgene wat zowel de predikant als de kinderen en zussen van Sjoukje zeiden, vertolkten wat het leven van Sjoukje voor ons betekend heeft.

Ik heb van jullie veel post mogen ontvangen. Elke dag kreeg ik weer een steuntje in de rug. Met aandacht heb ik gelezen welke herinneringen Sjoukje bij jullie achtergelaten heeft. Wanneer ik enkele kaarten nog eens aandachtig doorlees helpt het mij om niet te vergeten. Wat is die post toch hartverwarmend en het voelt als een warme deken om je heen. Kees Kole en de kinderen.

Lieve mensen in de kerk heel hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen.

Lieve groet, Dieuwke Tieman.

Hartelijk dank

Het was een aangename verrassing toen Ria v.d. Eijkhof op zaterdagmiddag 20 december voor de deur stond met een mooie bos bloemen. Er zou die zondag geen dienst zijn in de Ontmoetingskerk, maar Ria had wel voor bloemen gezorgd en die waren voor mij bestemd

(vanwege een knieoperatie). Ik vond dat een grote eer. De bemoediging kon ik goed gebruiken, want de weg naar herstel is niet echt probleemloos verlopen. Nu gaat het gelukkig iets beter, al kan ik nog niet veel. Hopelijk komt dat ook nog een beetje bij.

Met een hartelijke groet, Bertie Langeveld

Marc Wopereis stelt zich voor.

Op 5 januari ben ik begonnen als ‘diaconaal pionier’ voor de gemeente OosterSpaarne. Mijn naam is Marc Wopereis. Ik ben een geboren en getogen Haarlemmer, al woon ik nu al enkele jaren in Bloemendaal. Ik heb gewerkt als huisman, godsdienstmeester en identiteitsbegeleider voor het bijzonder basisonderwijs. En als vrijwilliger in de RK Adelbertuskerk en de Groenmarktkerk in Haarlem.



Samen met mijn vrouw, Lisette, maakte ik deel uit van de groep stichters van de Arkgemeenschap, hier in de regio. De laatste zes jaar was ik daar de (eerste) gemeenschapsverantwoordelijke.

In het afgelopen jaar hebben mijn vrouw en ik een geweldige reis gemaakt langs dertig Arkgemeenschappen in Canada (en de VS). Onze vijf kinderen, tussen de 24 en 35 jaar oud, zijn inmiddels zo zelfstandig dat ze ons wel ff konden missen.

Ik ben heel blij dat ik nu als pionier aan de slag mag gaan. Ik houd van dat begrip, het past bij mij. Ik heb veel zin om uit te zoeken wat wij als kerk kunnen betekenen voor de bewoners van de Amsterdamse en de Slachthuisbuurt. Ik zie er naar uit om samen met vrijwilligers en partners aan deze uitdaging te beginnen.

Graag tot ziens!

Van de Algemene Kerkenraad vergadering november 2025

De vergadering begon feestelijk: Tom de Haan is 12,5 jaar in dienst als stadspredikant, en we vierden dat met taart, bloemen en een toespraak.

Daarna lagen, zoals altijd in november, de begrotingen voor volgend jaar op tafel. Erik van Halsema gaf uitleg bij de stukken van het college van diakenen en Joke Rooseboom was er voor een toelichting van de kerkrentmeesters. Bij de diaconie is het uitgavenbeleid iets veranderd. Uitgangspunt is dat de koopkracht van het vermogen in stand blijft. Maar die koopkracht wordt voortaan, net als bij de kerkrentmeesters, berekend op een analyse van het langjarig rendement en niet meer op de resultaten van het laatste jaar. De begrotingen hebben ter inzage gelegen en zijn inmiddels, na een enkele vraag uit de gemeente, vastgesteld.

Eind oktober heeft de AK, begeleid door iemand van de PThU, een bezinningsdag gehouden in *Het wapen van Kennemerland*: hoe zien we de kerk, wat is onze roeping en wat betekent het ambt, hoe kijken we tegen de wijken in Haarlem aan? In de vergadering van november keken we daar met veel voldoening op terug en bespraken we hoe we deze ervaring breder vruchtbaar kunnen maken, bijvoorbeeld voor de wijkkerkenraden. In het mededelingenrondje kwam aan de orde dat er binnenkort twee kosterswoningen leeg staan, nu de koster van de Ontmoetingskerk naar IJmuiden verhuist. Voorlopig worden die woningen via een antikraakcontract verhuurd.

AK-leden sluiten beurtelings de vergadering af, met een gebed, een lied of een tekst. Deze keer vertelde Tom over de tien geboden: tien wegen door de woestijn, die in het Godly Play materiaal samen een hart vormen.

Clazien Verheul
scriba AK



Nova Uitvaartverzorging[☆]

voorheen Ineke Smit Uitvaartverzorging



Wij zijn Nova Uitvaartverzorging - liefdevol en betrokken

Wij zijn een hecht team van uitvaartverzorgeres en ondersteunende medewerkers, met eigen afscheidskamers in huiselijke sfeer.

Wij zijn 24/7 bereikbaar, denken graag mee in alle mogelijkheden en zijn transparant over onze kosten.

U bent welkom met en zonder verzekering.

06 54 66 17 99 | info@novauitvaartverzorging.nl | www.novauitvaartverzorging.nl



**Wij zien wie u nu bent.
En wie u ooit was.**

Bij Sint Jacob begrijpen we dat één levensfase niet uw hele verhaal vertelt. En dat wij beter voor u kunnen zorgen als we u goed kennen. Want uw leefwereld vormt onze zorg.

Bosbeek • JacobKliniek
Klein België • Meerhoeve
Nieuw Delftweide
Nieuw Overbos • Schalkweide
Sint Jacob in de Hout

Sint Jacob
» Hart voor zorg

Wijkkerkenraad OosterSpaarne op 25 november 2025



Enkele onderwerpen die aan de orde kwamen waren:

-Kennismaking met diaconaal werker Andrea Wijnstok. Zij is vanaf september bij ons in functie. Ze heeft een achtergrond in het vluchtelingenwerk. Enkele projecten waarin ze al participeert zijn Samen aan Tafel, de Ontmoetingstafel, Foodcoop (een initiatief op het gebied van voedsel in samenwerking met het Drielandenhuis) en de Lief en Leedstraat (een initiatief van Buurts dat zich bekommert om mensen in de buurt). Ze neemt deel aan de besprekingen van het pastorale team. Haar werkgebied is Schalkwijk, maar ze zal haar werkzaamheden zeker afstemmen met de nieuw aan te stellen pionier in Oost (zie onder).

-Projectplan Ontmoetingskerk en Samen aan Tafel. In het voorjaar van 2026 start de proeftuin achter de kerk. Er worden moestuinbakken geplaatst. De architect heeft plannen uitgewerkt voor de verbouwing van de hal van de kerk. Men hoopt dat die in de zomer van 2026 zal plaatsvinden.

-Pionier en activiteiten in Oost. Aafke de Vries heeft een zeer informatief verslag geschreven over de activiteiten rondom de Oosterkerk in de zomer van 2025. De nieuw aan te stellen pionier zal hiervan veel baat hebben bij zijn/haar werkzaamheden. Update: ondertussen is de vacature vervuld door Marc Wopereis.

-Mededelingen moderamen en team. Ziekteverlof ds. Anette Sprotte. Zij werkt in december 20 uur per week en hoopt het aantal uren in januari verder uit te kunnen breiden. Zoals eerder gemeld gaat, vanwege dreigende overbelasting, onze ouderenpastor Esther van Bijsterveld voorlopig minder uren werken. De aanstelling van onze ambulante predikant ds. Christien Dekker is verlengd tot 1 mei 2026. Zij kan zo de taken van Anette en Esther gedeeltelijk overnemen.

Theo Hulsebos

Scriba PKN Haarlem-OosterSpaarne

Kunst In De Kerk

We kunnen alweer een tijdje genieten van de mooie tentoonstelling van onze exposante Coby Schonenberg. En wat krijgen we veel fijne, positieve reacties over haar werk. Het hing er nog maar nét en de volgende dag waren er al 2 schilderijen verkocht. Haar werk blijft nog hangen tot eind januari ...in de vorige OKE stond tot



begin januari, maar fijn dat we er nog een maand bij kregen.



En dan is er ook al weer een nieuwe kunstenares in beeld....met weer een heel eigen stijl. Begin februari is de opening van haar tentoonstelling. Haar naam is Nolly Cornet en in de volgende OKE

krijgt u wat meer informatie natuurlijk én de mooie foto's die Peter Saarloos altijd maakt. Dus mooie herinneringen weer.

Dus we blijven gelukkig genieten van de mogelijkheid om te kunnen exposeren in de Ontmoetingsruimte.

Concerten Jong Toptalent



De concerten van jong toptalent zijn elke tweede donderdag van de maand. Het concert van januari is net geweest. Het was heel mooi, een erg jonge pianiste (Ana Teresa Pereira) speelde prachtig, soms heel

subtiel en soms heel krachtig.



We hopen dat de concerten in de komende maanden net zo mooi zullen zijn. Maar ook als de komende concerten iets minder zijn, mooi zijn ze altijd door de samenwerking

met het Conservatorium van Amsterdam, die altijd goede musici stuurt. Vandaar de naam van de concertserie: Jong Toptalent. In de komende maanden verwachten we de volgende musici:

- | | |
|-------------|--|
| 12 februari | Sandra Andrade op fluit en Yevgeniya Tsurul piano |
| 12 maart | het Alharaca Duo, klarinet en piano |
| 9 april | Femke Hulsman (mezzo-sopraan) en Isaac Lam (piano) |

Van harte welkom bij de concerten. Ze zijn in de Ontmoetingskerk, beginnen om 20.00 uur (tot ongeveer 20.45 uur). De kerk is open om 19.30 uur voor een kopje koffie of thee.

TOKO EXOTICA

*Voor Surinaamse, Indische
en Antilliaanse
Levensmiddelen*

WINKELCENTRUM ZUIDERPARK

Pr. Beatrixplein 73-75 HAARLEM

Tel. 023-5363089 - fax: 023-5400770

KAPSALON

Ierlandstraat 89 Haarlem (schalkwijk) tel.023-5334333

MARLEEN COR HAARLEM

Op maandag gesloten

Beste mensen,



De feestdagen zijn weer voorbij en de programma's voor de activiteiten in de kerken van de PGH zijn vastgesteld. De Oosterspaarne Gemeente is grotendeels geconcentreerd in de Ontmoetingskerk maar ook in de Oosterkerk zijn een aantal vaste activiteiten voor de buurt. Hier in Bali gaat het net zo; bijna elke dag wel iets te doen in de 'moederkerk' Maranatha in Denpasar. Groot verschil is echter dat de kerk hier een overvol programma heeft voor de eigen wijkactiviteiten. Wij hebben hier thuis geen Televisie dus het is voor mij wel even wennen dat er geen praatprogramma's zijn over bv de situatie in de Oekraïne, de VS en het kabinet. Hier wel nieuws over een deal tussen Trump en Indonesië in mijn mailbox van the Jakarta Post (eng). Vanuit de diaconie steunen we nog steeds de *Stichting Kolewa*.

Er zijn net een paar kinderen uit Sumba aangekomen voor een schisis operatie. Over een aantal weken keren ze weer terug naar huis en beginnen dan een 'nieuw' leven zonder pesterijen. (op de foto hun auto)



Inzameling van Kaarten en Postzegels.

In 2024 was de opbrengst 22.738 euro.

Met de opbrengst ondersteunt Kerk in Actie

het werk van de [zusters diaconessen in Rwanda](#). Zij helpen moeders van ondervoede kinderen door hen te leren hoe ze hun kinderen van genoeg en gezonde voeding kunnen voorzien. De vrouwen krijgen groentezaden uitgereikt en drie buizen met voedzame moestuingrond om thuis groenten in te kweken. Ook krijgt ieder gezin twee kippen van drie maanden oud, zodat ze hun kinderen eieren te eten kunnen geven.

Heel geschikt:

ansichtkaarten (enkel kaarten, die niet in een envelop verstuurd worden) bijzondere kaarten: Anton Pieck, Voor het kind, Stichting Kinderpostzegels U kunt deze dingen kwijt in het kerkje in de hal van de Ontmoetingskerk of geef het af aan een van de diakenen.

Niet te gebruiken zijn: geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten, dubbele kaarten, afgeknijpte kaarten.

Syrie

Kerk in Actie helpt 1,4 miljoen Syriërs met aardbevingshulp dankzij Giro555

Op 6 februari 2023 werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Kerken vangen nog altijd dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal. Na de eerste maanden verschoof de aandacht naar wederopbouw. Huizen, scholen, gemeenschapscentra en kleine winkels werden gerepareerd. Gezinnen ontvingen huursubsidies of een kleine maandelijkse toelage voor basisbehoeften. Lokale partners werden versterkt om hun rol in de gemeenschap te kunnen blijven vervullen, zoals organisaties voor blinden of kwetsbare ouderen. Scholieren kregen bijscholing, ondernemers ondersteuning om hun bedrijfje opnieuw op te starten, en gezinnen in koudere regio's ontvingen winterhulpkits. Mensen met trauma's ontvingen psychosociale begeleiding en kinderen kregen veilige speel- en leerplekken.

Blijvende betrokkenheid in Syrië

Hoewel de Giro555-financiering volledig besteed is, blijft Kerk in Actie samen met ACT Alliance-partners werken aan herstel van woningen, water- en sanitatievoorzieningen, scholen en gezondheidscentra. Daarnaast blijft de inzet gericht op inkomensherstel, sociale cohesie en de bescherming van minderheden.

Werken aan verbinding tussen Israël en Palestina.

Wilma Wolswinkel en Geert de

Korte werken vanuit de Protestantse Kerk aan verbinding tussen Israël en Palestina. Wilma onderhoudt als relatiebeheerder bij Kerk in Actie de contacten met partners in de regio. Geert vertegenwoordigt de kerk vanuit Jeruzalem.

In januari reizen ze met scriba Kees van Ekris door Israël en Palestina.

Ontmoet...

Ontmoet in deze serie de medewerkers van de landelijke kerk, de dienstenorganisatie en Kerk in Actie. Ze vertellen over hun werk, de vragen die er leven in het land op hun vakgebied en hoe ze dat vertalen naar dienstverlening voor gemeenten.

"Zeg tegen jullie mensen dat ze niet pro-Israël of pro-Palestijns moeten zijn, maar pro-peace."

Wilma Wolswinkel is relatiebeheerder bij KerkinActie en Geert de Korte is 'onze man in Israël'. Wolswinkel werkt sinds 2018 voor Kerk in Actie. Zij studeerde Internationale Betrekkingen en werkte eerder voor de GZB, de Gereformeerde Zendingsbond, en het Centrum voor Israëlstudies. Twee dagen per week is zij diaconaal werker in de Nieuwe Kerk in Utrecht.

Geert de Korte werkt sinds 2023 voor het [Centrum voor Israëlstudies](#) in Jeruzalem. Sinds mei 2025 vertegenwoordigt hij daar ook de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is lid van de Gereformeerde Gemeente Dordrecht en gastlid van de hervormde wijkgemeenten 2 en 7 in Dordrecht. Hij doet promotieonderzoek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Van 6 tot en met 15 januari reist een delegatie met scriba Kees van Ekris door Israël en Palestina. *De Korte* en *Wolswinkel* organiseren de reis, die voert langs organisaties en initiatieven aan Israëlische en Palestijnse kant.

Met wie werkt de Protestantse Kerk in Israël en Palestina samen?

Wolswinkel: "Aan Palestijnse kant zijn dat vooral Palestijnse christenen, zoals de Lutherse kerk en Sabeel, het oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie.

Aan Israëlische kant zijn het 'shared society' organisaties als Nes Aminen

het Rossing Centre, die zich inzetten voor een Israëlische samenleving waar alle bevolkingsgroepen gelijk worden behandeld en gewaardeerd. Ook werken wij samen



met organisaties die opkomen voor de rechten van specifieke bevolkingsgroepen, zoals Palestijnse Israëliërs, Joodse minderheden (Russisch, Arabisch, Ethiopisch), Palestijnse werkers uit de Westbank en

Gaza en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.

De Korte: “Ik werk samen met de Interfaith Encounter Association. Zij faciliteren ontmoetingen tussen Palestijnen en Israëli’s, Joden en moslims, en vrouwengroepen. Ik begeleid twee groepen waarin Joden en christenen, gewone mensen en theologen, samen het Nieuwe Testament bestuderen. Twee andere partners zijn leerinstituten: het Schechter Instituut en het Fuchsberg Jerusalem Center. Momenteel bestudeer ik bij Fuchsberg het Joodse gebed. Wat ik daar leer, geef ik via lezingen door aan de Nederlandse kerken.”

Waar bestaat jullie werk uit?

De Korte: “In de dialoog verdiepen wij het nadenken over de Joodse context van het Nieuwe Testament. Christenen komen erachter dat het Nieuwe Testament een verrassend Joods boek is, terwijl men het aan Joodse kant vooral ziet als een boek voor christenen.”

Wolswinkel: “Mijn voornaamste taak is: zorgen dat onze partners het geld krijgen dat Kerk in Actie voor hen begroot. Rond de start van een nieuw contract zijn er intensieve contacten. Gedurende het jaar houden we elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen, met online gesprekken en ontmoetingen die door onze partners zeer worden gewaardeerd. Wij krijgen ook kritische vragen terug: ‘Wat betekent christelijke solidariteit als er een genocide plaatsvindt? Zijn wij vooral een diaconaal project of zijn wij ook gelijkwaardige gesprekspartners?’”

Voor u verzameld door: Dick.I.Metz, diaconaal medewerker ZWO, email: divodurum@yahoo.com

Save the date

De Werkgroep Osnabrück maakt nu alvast bekend dat op zondag 7 juni 2026 onze partnergemeente, de evangelisch-reformierte Gemeinde Osnabrück, weer op bezoek komt bij de PG Haarlem. Er is een gezamenlijke dienst in de Grote Kerk, met daarna een lunch in de Oosterkerk en een middagprogramma. Iedereen is daarbij van harte welkom!

Koffietafel

4/11. Een drukke tafel, het ging over de C in de politiek, er werd dikwijls langs elkaar heen gepraat, tegenwoordig hebben



ook kerkmensen een scala aan politieke voorkeuren! 12/11, Een redelijk gevulde tafel, we missen nog steeds Jules, Wil, Johanna en Gerri. 18/11. Een drukke tafel, met nieuwe gasten, maar ik ken de namen nog niet, van harte welkom. 25/11. Een zeer drukke tafel met meer dan 20 personen, op het eind kwam er nog even een discussie op gang over "heb uw naaste lief als uzelf". 2/12. Weer een drukte van belang! 9/12. Een drukke tafel, we begroeten mevrouw Ying, van harte welkom! 23/12. Vandaag was het aardappelschillen geblazen tijdens de koffietafel, het was een gezellige happening, jammer van de toekijkers en afvalligen, maar ze kregen toch een kopje koffie, dit was aan Mary te danken! 24/12. Kerstavond, een mooie dienst.

Erna stampot, mous en zuurkool, het kon niet op! Een klein regiefoutje, Daan R. zou de tweede keer halen voor ons tweeën, ik at smakelijk weer mijn bordje leeg, toen ik op de rand zuurkool resten zag, had ik per abuis Daan's bordje leeg gegeten. We zijn beiden niet ziek geworden!

Uit de oude doos:

= Met de kerst werd ons een heerlijke stampot geserveerd, mijn grootouders zouden het niet geloofd hebben. Op zondag stampot, dat kon niet! In hun tijd alleen maar geestelijk voer, nog niet eens een kop koffie, tijden veranderen! Hoe zag ons kerstdiner er vroeger uit?

Bij de koffie, arretjescake, het diner bestond uit aardappelen, groenten, een stukje rundvlees en een heerlijke jus. De jus vond ik zo lekker, dat ik alleen wel aardappelen met jus lustte. Met de kerstviering voor de jeugd werd er warme chocolademelk geserveerd, dit werd in grote melkbussen aangevoerd, voor ons als jeugd was dit altijd weer een verrassing en heel bijzonder!

= In de oorlog en ook nog na de bevrijding liepen wij als kinderen op klompen. Op school op klompen en voor zondags naar de kerk had ik een paar schoenen.

Het waren houten klompen en als ze nieuw waren, was het de kunst om ze zo vlug mogelijk oud te doen lijken. Je stoeide net zo lang, dat er een kap kapot ging.

Die kap kon je repareren met een metalen band eromheen, opa had banden in voorraad en het was zo beklonken. Maar als kind vonden we dat maar niks, wij wilden een gloeiend hete draad van de smit eromheen.

Later kon je bij de Spar Kruidenier schoenklompen kopen, met de bovenkant van leer en een houten onderkant. Je had twee modellen, de een met een zwarte band en de andere met rode bies. Ik koos voor de rode bies en kwam er mee thuis, maar ik moest ze gelijk terugbrengen en ruilen voor de zwarte band, want wat zei mijn moeder: "NSB ers lopen met een rode bies!" Ze was niet te vermurwen.

= Als versnapering kon je bij de Spar Groninger Mollebonen kopen. Dit zijn gebrande paardenbonen en we vonden ze lekker. Een paardenboon lijkt op een grote witte boon, ze waren grijs van kleur. Ze zijn nu nog te koop bij bepaalde adressen zoals de VVV. Op de verpakking staat nu geschreven: "made in China"!

Pas in 1948 leerde ik gebrande pinda's kennen, toen de eerste jongens terug kwamen uit Indië.

= Wat kon het in mijn jeugd bere-koud zijn. Overdag vaak temperaturen van -10.

De kachels thuis waren ook niet zo solide, we stookten met hout, veel turf en later eierkool. De kolen waren het beste, die gloeiden in de nacht door, dan hoefde je de kachel in de morgen niet meer aan te maken. Voor de winter kregen we 10000 turven geleverd, die werden door de leverancier voor op straat gegooid en wij als gezin moesten ze in de schuur optasten. Oma stuurde me vaak naar het bos om dennenappels te sprokkelen. Ze drenkte de dennenappels in petroleum en maakte de kachel ermee aan.

In de winter werden de kachelpijpen hoog op de schoorsteen aangesloten, zo had je ook nog warmte van de pijpen. Oma stookte de kachel in de kamer weleens te warm, wij vonden dat aangenaam, maar opa protesteerde dan met zijn dikke jaeger onderbroeken aan!

Een warme watervoorziening hadden we niet, het water werd heet gemaakt in zak ketels, twee ringen van de kachel en de ketel zakte weg in de kachel. Wij als kinderen kregen 1x per week een wasbeurt in de tobbe, ik had geluk, ik was met mijn broer samen, het water bleef behoorlijk schoon, in tegenstelling tot gezinnen met veel kinderen. In mijn omgeving was een klompenmaker gevestigd, bij kou gingen we naar zijn werkplaats voor de gezelligheid en de warmte. Hij stookte houtspaanders in zijn salamanderkachel, de kachel werd roodgloeiend.

GT. (Twaalf aier, dattien kukens).

Column Bas Ragas: Wees niet bang voor een beetje weerstand

De tijd dat christenen schichtig in de hoek moeten gaan zitten waar de klappen vallen is wat Bas Ragas betreft voorbij. Het mag weleens klaar zijn met het antichristelijk seculiere sentiment van de jaren 70 en 80.



Sinds de zomer van 2024 schrijf ik hier met regelmaat een column. Via socials of e-mail krijg ik vaak leuke, mooie en ontroerende reacties van lezers en lezeressen, waarvoor dank! De column 'Spreek je uit als christen' werd het meest gelezen en gewaardeerd, en dat is volgens mij niet voor niets. Veel christenen die ik leer

kennen zijn, geheel in de lijn van Christus, bescheiden, goedmoedig en voorzichtig in hun oordeel, maar daardoor ook heel kwetsbaar voor de kritiek van schreeuwers en opruiers. Want ja, de christelijke boodschap is er een van menselijkheid en het luisterende oor. Maar de tijd dat christenen schichtig in de hoek moeten gaan zitten waar de klappen vallen is wat mij betreft voorbij. Een beetje meer weerstand kan geen kwaad!

'Stoere' cabaretiers

Want het mag nu weleens klaar zijn met het antichristelijk seculiere sentiment van de jaren 70 en 80. Ik snap dat de voor velen verstikkende cultuur na de Tweede Wereldoorlog doorbroken moest worden. En voor een goede en soms slechte grap ben ik meestal wel in. Maar de 'stoere' cabaretiers van weleer die wél grappen durfden te maken over christenen omdat 'die toch niets doen' zijn inmiddels allemaal met pensioen. Toch lijken veel christenen nog niet helemaal van de schrik bekomen te zijn. Ze vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen, zich uit te spreken en nieuwe wegen in te slaan.

Ontchristelijking

Daarbij komt dat veel beslissers bij omroepen, theaters en overheden ook nog steeds met hun voeten en hoofd in de verweesde ontzuilde vorige eeuw staan. De NPO bijvoorbeeld voert, ook als je er objectief naar kijkt, een stevig seculier bezuinigingsbeleid door. EO-programma's als Metterdaad, Groot nieuws en De muzikale fruitmand moeten schijnbaar allemaal het veld ruimen en dat zijn allemaal tv- en radioprogramma's met een christelijke signatuur. Natuurlijk, iedereen leeft in zijn eigen bubbel - jaja ik ook - maar de feiten liegen er volgens mij niet om. Terwijl er nog nooit zoveel bijbels verkocht zijn als de afgelopen decennia, The Passion nog steeds een mega kijkcijferhit is en ik in de kerken waar ik kom ook een hernieuwde belangstelling zie voor 'dat verhaal'. Het is juist nu de tijd voor verdieping, herijking en kracht vinden in menselijkheid, fatsoen en ja daar komt ie ... God!

“Mijn wens voor 2026: wees niet bang, sta op en durf te vertrouwen”

Handen uit de mouwen

Helaas zie ik ook dat we in de christelijke wereld vooral naar elkaar kijken, elkaar de maat nemen en geloofsgenoten langs de kritische ijdele exegetische lat leggen. En als je dat wilt doen begin dan bij wat Jezus daarover zei: 'Wees geen blinde wegwijzer door de mug eruit te zeven maar de kameel door te slikken' (Matteüs 23:24).

Terwijl het zou moeten gaan over 'recht, barmhartigheid en trouw' (Matteüs 23:23). Dus lees die magistrale bijbelverhalen die bij uitstek relevant en sterk genoeg zijn om ons op de benen te zetten. Laat de woorden (Het Woord, zo je wilt) zijn werk doen. Die woorden kunnen echt wel tegen een stootje, ze gaan tenslotte al duizenden jaren met ons mee.

De tien verschillen

Dus wees niet bang om de deuren open te gooien, dat kerkelijk centrum te verbouwen door met elkaar de handen uit de mouwen te steken. Verf in een paar weekenden die grijze bedompte muren fris. Steek eens een paar kaarsen aan in plaats van die felle oogverblindende jaren 80-spotjes of TL-buizen. Gooi de tegels uit de kerktuin en maak er weer een groene oase van voor paradijsvogels en voor elkaar. En begin een bijbelclub 'zoek de

tien verschillen' door met elkaar de verhalen in verschillende vertalingen te lezen. Wees niet bang voor die woorden, ga ermee aan de slag en in gesprek met elkaar.

Mijn wens voor 2026: wees niet bang, sta op en durf te vertrouwen. Ik verheug me op het nieuwe jaar, met nieuwe inspirerende ontmoetingen en avonden.

Voor meer info www.weesnietbang.nl

Bas Ragas

zanger, presentator, acteur en schrijver

Met toestemming overgenomen uit de Petrus nieuwsbrief.

Oproep: Seniorenvakantie Doorn 25 Juli t/m 1 Augustus 2026

Stichting Holydays organiseert een volledig verzorgde vakantieweek voor ouderen die het fijn vinden om er even tussenuit te gaan, maar dat liever niet alleen doen. De week is bedoeld voor ouderen die zelfstandig wonen of lichte ondersteuning nodig hebben en die graag in gezelschap zijn van anderen. Tijdens de vakantieweek is er ruimte voor ontspanning, gezelligheid en gezamenlijke activiteiten, zonder verplichtingen. Alles gebeurt in een rustig tempo en er is begeleiding aanwezig. U hoeft zelf weinig te regelen en kunt vooral genieten van het samen weg zijn. De Diaconie Haarlem zorgt voor vervoer van- en naar Doorn.

Lijkt het u fijn om deel te nemen aan een zorgeloze vakantieweek in een prettige en vertrouwde omgeving, dan kunt u zich aanmelden

via info@diaconiehaarlem.nl of meer informatie vinden

via www.stichtingholydays.nl/vakantieweek. Als u hulp nodig heeft bij het aanmelden, kunt u contact opnemen met uw wijkdiaconie.

Graag tot ziens!

Inspirerende Bronnen

We hebben weer een interessant voorjaarsprogramma voor u samengesteld! We blijven nog even voortborduren op het thema 'Vertrouwen in de toekomst in onzekere tijden.' Nog steeds heel actueel, in deze wereld vol oorlogsdreiging en machtsvertoon.

Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren, ook wel aangeduid als 'Generatie Z', weer meer interesse krijgen in religie, spiritualiteit, zingeving. Ook in onze eigen PGH merken we dat.

De vraag is waar deze jongeren naar op zoek zijn en hoe zij hun geloof beleven. Zou dat anders zijn dan bij oudere gemeenteleden? Wat verbindt ons?

Helaas kan de avond van Inspirerende Bronnen, over Generatie Z en het geloofsgesprek tussen de generaties van **28 januari** niet doorgaan, i.v.m. ziekte van onze jeugdpastor Annelies Rebel, die de avond zou organiseren en leiden. We plannen de avond op een later tijdstip en wensen Annelies van harte beterschap.

Zoals u van ons gewend bent zijn er ook weer twee filmavonden.



Woensdag 4 februari: *Conclave*. De paus is dood en dus moet er een nieuwe paus gekozen worden. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Een grote groep kardinalen trekt zich terug achter de deuren in het Vaticaan. Al snel blijkt er sprake te zijn van een samenzwering en

hebben de kardinalen zo hun eigen ambities en geheimen. Hoe dat afloopt?

Woensdag 18 februari: *My favourite cake*. Een heel andere film, die zich afspeelt in het streng islamitische Iran. De 70-jarige Mahin is al lang alleen en gaat op zoek naar een lieve man. Ze vindt hem en het geluk lacht hen toe. Maar voor hoe lang? Een prachtige lichtvoetige film over ouderdom, eenzaamheid, liefde en verlangen.

Beide avonden zijn in de Ontmoetingskerk en beginnen om 20.00 uur. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

Vacature: Gastvrouw/-heer voor herdenkingsdiensten in Oosterkerk

Flexibel | Vrijwilligersvergoeding



In de Oosterkerk werken wij regelmatig samen met NOVA Uitvaartzorg bij het begeleiden van herdenkingsdiensten en condoleances. Deze vinden plaats in de Wijkzaal en Kerkzaal. De koster van de Oosterkerk, Sonja en Zannie, zoeken ter versterking van het team betrokken en gastvrije vrijwilligers. Als gastvrouw of gastheer help je mee om nabestaanden op een warme en respectvolle manier te ontvangen. Ben jij gastvrij,

empathisch, steek je graag de handen uit de mouwen en wil jij op deze momenten iets betekenen voor anderen? Lees dan eens de vacature op <https://www.pghaarlem.nl/organisatie/werken-bij/>. Bij interesse of vragen kan je contact opnemen met koster Sonja Meijer (koster.oosterkerk@pghaarlem.nl | 06 – 38 05 65 49)

Actie Kerkbalans

Deze week hebben alle gemeenteleden per mail of brief de jaarlijkse uitnodiging ontvangen om financieel bij te dragen aan de kerk. Dat kan door te reageren via de brief of mail, of dit jaar ook via de kerkapp. Kies de methode die voor jou het fijnst werkt.

Als deelplaats van geloof, hoop en liefde is onze kerk een plek waar mensen tot rust kunnen komen in een drukke wereld. Een plek van bezinning, ontmoeting en aandacht voor elkaar. Zo staan we als Protestantse Gemeente Haarlem midden in de samenleving – open voor gemeenteleden, voor Haarlemmers en voor iedereen die onze stad bezoekt. Om deze plekken van rust, ontmoeting en zorg voor elkaar mogelijk te blijven maken, is de inzet en betrokkenheid van velen onmisbaar. Dat geldt voor vrijwilligers, maar ook voor de financiële steun van onze gemeenteleden. Met de actie Kerkbalans vragen we je daarom

Protestantse Gemeente Haarlem

Aandacht voor de ander

'De zorgeloze schotel'
Arie en Marianne, gemeenteleden van OosterSpaarne, verzorgen één keer per maand een verse driegangige maaltijd die wordt thuisbezorgd bij mensen die dat even goed kunnen gebruiken. Wat begon vanuit persoonlijke betrokkenheid, groeide uit tot een warm initiatief.



Bijdragen
In de Ontmoetingskerk, Oosterkerk, Grote of St.-Bavokerk en Nieuwe Kerk zijn wekelijks activiteiten van rust, bezinning, ontmoeting en aandacht voor elkaar. Open voor gemeenteleden, voor Haarlemmers en voor iedereen die onze stad bezoekt.

Drag jij deze momenten ook een warm hart toe? Met jouw bijdrage help je activiteiten zoals 'De zorgeloze schotel', het 'Lunchcafé' en de inloopochtenden mogelijk te maken.



www.pghaarlem.nl

om – ieder naar draagkracht – bij te dragen aan het voortbestaan van onze kerk en alles wat hier gebeurt. Dankzij deze bijdrage kunnen we een deelplaats van geloof, hoop en liefde blijven, nu en in de toekomst: een plek waar mensen welkom zijn, tot rust komen en naar elkaar omzien.

In de kerk zie je ook posters hangen van twee activiteiten die dit jaar uitgelicht worden als voorbeeld voor de waarden waar wij als Protestantse Gemeente voor staan:

'De zorgeloze schotel' | Arie en Marianne, gemeenteleden van OosterSpaarne, verzorgen één keer per maand een verse driegangige maaltijd die wordt thuisbezorgd bij mensen die dat even goed kunnen gebruiken. Wat begon vanuit persoonlijke betrokkenheid, groeide uit tot een warm initiatief.

'De Verhalclub' | Jeugdpastor Annelies wil kinderen de ruimte geven om spiritueel te groeien. Even een moment van rust, samen met leeftijdsgenoten en samen nadenken over wat het leven de moeite waard maakt. Lees het hele verhaal van beide initiatieven.

www.pghaarlem.nl/actueel/nieuws

Protestantse Gemeente Haarlem

Rust in een drukke wereld

'De Verhalclub'
Kinderen de ruimte geven om spiritueel te groeien. Even een moment van rust, samen met leeftijdsgenoten en samen nadenken over wat het leven de moeite waard maakt.



Bijdragen
In de Ontmoetingskerk, Oosterkerk, Grote of St.-Bavokerk en Nieuwe Kerk zijn wekelijks activiteiten van rust, bezinning, ontmoeting en aandacht voor elkaar. Open voor gemeenteleden, voor Haarlemmers en voor iedereen die onze stad bezoekt.

Drag jij deze momenten ook een warm hart toe? Met jouw bijdrage help je activiteiten zoals 'De Verhalclub', het stietmoment en het Baurbakkie mogelijk te maken.



www.pghaarlem.nl

Gluren bij de Buren op 1 februari 2026



Ook dit jaar stelt de Ontmoetingskerk haar kerkzaal ter beschikking voor gluren bij de burens. Op zondag 1 februari zal het accordeon ensemble 2000 te gast zijn! Ze spelen om 12:00 uur, 13:30 uur en om 15:00 uur!

Van harte welkom om je burens te ontmoeten en te luisteren naar mooie muziek!

Oratoriumkoor Kennemerland zingt Petite Messe Solennelle

Gioachino Rossini (1792-1868) was al over de zeventig en had ruim dertig jaar nauwelijks gecomponeerd toen hij de pen oppakte voor dit laatste grote werk. Deze anderhalf uur durende mis zit, net als zijn opera's, vol vaart, drama, ontroerende passages en meeslepende melodieën. En is tegelijkertijd oprecht religieus. Van het stuwende *Kyrie* in het eerste deel tot de kloosterklanken van het slotdeel *Agnus Dei* verrast Rossini de toehoorder met een spannende mix van opera-achtige aria's, fuga's, majestueuze koorklanken, lichtheid en zwierigheid.

Oratoriumkoor Kennemerland wordt begeleid door Nobuko Takahashi (piano), en Gerrie Meijers (harmonium). Vier jonge zangers nemen de solopartijen voor hun rekening. De muzikale leiding is in handen van Annelies Smit.

De uitvoering is op zaterdag 24 januari 2026 in het Verhalenhuis, Haarlem-Noord. Aanvang: 20.00 uur. De toegang bedraagt € 25,-. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het koor: www.koor-kennemerland.nl en rechtstreeks bij het Verhalenhuis: www.verhalenhuis haarlem.nl.

Vakantieherinneringen

Iedere maand begeleid ik (ouderenpastor Esther) samen met een maatschappelijk werker een gespreksgroep in wijkcentrum De Wereld. In oktober kwamen we te spreken over het thema 'herinneringen'. Al gauw deelden verschillende deelnemers hun mooie vakantieherinneringen. Daarop vertelde Geert over zijn vakantieherinneringen aan Hongarije, en daar zat ook nog een vaderlandse geschiedenis in!

Na in de jaren 1960/1970 vele jaren met de caravan vakantie gevierd te hebben in Normandië, Bretagne en de Hautes Alpes, samen met Zwaan en de kinderen, viel ons oog op Hongarije. In het eerste jaar was het nog een communistisch land, we hadden visa nodig, samen met mijn familie, broer en schoonzus hebben we het nodige beleefd en een fijne vakantie gehad. Het tweede jaar zonder visa zijn Zwaan en ik alleen afgereisd. Wat ons in dat land aan trok was ten eerste het goedkope leven en de geschiedenis over Debrecen als universiteitsstad. Ook was het in die jaren nogal gebruikelijk om spullen mee te nemen voor de arme bevolking in Roemenië. Gerard Doelman, Apotheker, was onze leverancier van verbandmiddelen, we hadden de caravan-zitbanken volgestouwd. Ook was er een Haarlemse jongen, die burgemeester was van een klein Zigeunerdorpje, Legend in de buurt van Budapest, hij was getrouwd met een verpleegster uit het Elisabeth Gasthuis, ze hadden een dochter en hij had daar een stoeterij. Gelijk op de heenweg hebben we via Budapest met een pont over de Donau het dorpje bezocht. De mensen in het dorpje waren erg arm en we waren zo onder de indruk, dat we daar al onze spullen hebben gelost. De verpleegster was er heel blij mee, in een klein gebouwtje had ze een soort zusterpost. Roemenie hebben we dat jaar niet gezien. De burgemeester was niet aanwezig, hij was een paar dagen in Holland.

Omdat ik gehoord had, dat er Hongaarse dominees aan de Universiteit van Kampen studeerden, hebben Zwaan en ik de eerste zondag in Baja een Hongaarse kerkdienst bezocht, we konden er niets van verstaan, maar sommige liederen waren bekend. Na afloop bij de predikant en zijn vrouw koffie gedronken, hij sprak Nederlands en het was gezellig. Ik zag achter op zijn computer een plaatje met als opschrift: "eigendom van de Universiteit van Kampen".

Onze volgende camping was in een klein dorpje vlak bij Debrecen, Hajdúböszörmény, een prachtige camping, met in de omgeving allerlei gezondheidsbaden, waar we veel gebruik van hebben gemaakt. Onze burens waren Nederlanders uit Vlissingen, die op zoek waren naar een hongerkind, een meisje dat bij hun ouders gelogeerd had rond 1920.

Hoe zat dat? Na de Eerste Wereldoorlog kwamen er treinen “vol” Hongaarse hongerkinderen naar Nederland om aan te sterken. Dit gebeurde veelal in kerkelijke kringen. Zelfs in mijn dorp heb ik een vrouw gekend, die van oorsprong een honger kind was, maar door de liefde nooit terug is gegaan, haar naam was Theresa. Ze was de moeder van een van mijn vriendinnetjes.

Onze burens gingen dagelijks naar Debrecen om in de archieven te zoeken, een haast onmogelijke taak. Ze hadden het haast opgegeven, ze zouden nog een keer gaan. We gingen 's avonds bij hun koffie drinken, toen er op de laan enkele personen kwamen, die duidelijk op zoek waren. Wij zwaaiden en de oudere vrouw, bleek het hongerkind te zijn, ze was samen met haar kinderen, ze sprak zelfs nog enkele woorden Nederlands. Dat was een weerzien en er werden gelijk afspraken gemaakt om naar Nederland te komen. Na enkele dagen vertrokken onze burens naar huis. Daarna hebben wij Debrecen bezocht, dat had nogal mijn aandacht, omdat ik als jongen geleerd had over de Hongaarse dominees en Michiel de Ruyter.

Hoe zat het? Tijdens de Contrareformatie in Hongarije (1670) moesten de Hongaarse Gereformeerde en Lutheraanse dominees zich bekeren tot het katholieke Habsburgse geloof. Er waren 26 tot 29 dominees die zich weigerden te bekeren en ze werden veroordeeld tot dwangarbeiders-galeislaven op de Spaanse galeien. In 1676 kreeg Michiel de Ruijter opdracht van onze Staten Generaal om ze te bevrijden in de nabijheid van Messina. Michiel wordt in Hongarije nog steeds geëerd als bevrijder. Op het universiteitsterrein staat een standbeeld van hem en hij wordt nog jaarlijks herdacht en ook in Nederland.

Debrecen wordt genoemd: “Het protestantse Rome van Hongarije”. Dit alles kreeg ik mee van de les kerkgeschiedenis op de MULO.

Geert, 09-10-2025.

Nieuwjaarsconcert Bavocale | Tickets

Bavocale Haarlem is een nieuw opgericht koor die zijn medewerking zal verlenen aan bijzondere vieringen in de Bavo. Denk aan vieringen van 4/5 mei, Witte Donderdagmaaltijd of de Ode aan de uitgestorven dieren. Op zaterdag 24 januari treden ze voor het eerst op met een nieuwjaarsconcert. Onder leiding van dirigent Benjamin Bakker presenteert het koor een programma dat staat voor kwaliteit, verbinding en muzikale beleving.

Programma

- T. L. de Victoria | *O magnum mysterium*
- J. P. Sweelinck | *Chantez à Dieu*
- James MacMillan | *O Radiant Dawn*
- Orlando di Lasso | *Jubilate Deo*
- J. S. Bach | *Missa in G minor, BWV 235*
-

Praktische informatie Datum | Zaterdag 24 januari 2026

Tijd | 16.30 uur (duur circa 40 minuten)

Toegang | gratis, met collect na afloop

Tickets: Het concert is in het hoogkoor, waardoor er beperkt tickets beschikbaar zijn. Speciaal voor gemeenteleden zijn er 60 tickets beschikbaar. [Reserveer hier je tickets](#)

Let op: Het is koud in de kerk; warme kleding wordt ten zeerste aangeraden.

Na afloop ben je van harte welkom voor een informeel samenzijn met een borrel.

Kom en beleef een inspirerende muzikale start van het nieuwe jaar!

Hartelijke groet,



Vitrage / inbetweens / overgordijnen

Rolgordijnen / duette / plissé

Duorollen

Gratis opmeten

Open van 10.00 - 17.00 uur

De winkel 's maandags
de gehele dag gesloten

Spaarnwouderstraat 64 - 2011 AE Haarlem - Tel. (023) - 5363571

verstand van lekker eten



VAN DER GEEST, KEURSLAGER

Casablancastraat 12
Winkelcentrum Schalkwijk
2037 AZ Haarlem
023 - 5333313

Bijbel-In



christelijke boekhandel met muziek

Gasthuisvest 17a Haarlem • 023 - 532 16 22 • www.bijbelin.nl

Financiële zaken

College van Kerkrentmeesters
 Secretaris: Peter Knijff
pnknijff@gmail.com
 Tel.: 540 29 93

Wijkkas voor wijkactiviteiten Protestantse Wijkgemeente Schalkwijk Ontmoetingskerk
 IBAN: NL10 RABO 0373 7114 84 t.n.v. Wijkkas Schalkwijk Protestantse Gemeente te Haarlem
 Penningmeester: Pieter Dijkstra,
 tel.06- 44180633
[Email: pdijkstra11@gmail.com](mailto:pdijkstra11@gmail.com)

Collectebonnen

Deze zijn te bestellen door overmaking van € 10,50 (voor 20 bonnen à € 0,50) of € 20,50 (voor 20 bonnen à € 1,-) of € 40,50 (voor 20 bonnen à € 2,-) per kaart, dus incl. € 0,50 per kaart administratiekosten, op
 IBAN: NL85 RABO 0373 7114 92
 t.n.v. Commissie Collectebonnen PKN Haarlem-Oost, Pieter Dijkstra
 Tel. 06-44 180 633

Fonds Wijkactiviteiten Oosterkerk

Wijkactiviteiten Oosterkerk
 IBAN: NL95 RABO 037 3711506
 CvK Protestantse Gemeente, Wijkgemeente Oosterkerk Haarlem. Tel. 06 41 49 60 97s

Voor bijdragen en giften aan de Protestantse Gemeente Haarlem Kerkelijk bureau, Oude Groenmarkt 23, 2011HL Haarlem.
 Tel. 553 20 40 Voor uw vaste vrijwillige bijdragen en giften:
 IBAN: NL07 RABO 0373 7114 41 t.n.v. Protestantse Gemeente Haarlem.

Wijkdiaconie OosterSpaarne

Secretaris: Pieter Dijkstra
 Tel. 06 - 44180633
[Email: pdijkstra11@gmail.com](mailto:pdijkstra11@gmail.com)

Centrale Diaconie

Daniëlle Leder, Diaconaal Secretaris
 Zomerkade 165, 2032 WC Haarlem
 Tel. 531 01 38
info@diaconiehaarlem.nl
 IBAN NL14 RABO 0373 7375 05
 Daniëlle Leder
d.leder@diaconiehaarlem.nl
 tel 06-29455125
 website: www.diaconiehaarlem.nl

Kerkelijk bureau Protestantse Gemeente Haarlem

Oude Groenmarkt 23,
 2011 HL Haarlem,
 Tel. 553 20 40
 Geopend op werkdagen van 10.00 – 17.00 uur
info@bavo.nl
 website: www.pghaarlem.nl

Stem in de Stad

Nieuwe Groenmarkt 22,
 2011 TW Haarlem
 Tel. 534 28 91
info@stemindestad.nl
 website: www.stemindestad.nl
 IBAN: NL 34 TRIO 0254656242 t.n.v. penningmeester Stem in de Stad te Haarlem.

Oosterkerk
Zomerkade 165
2032 WC Haarlem

Website: www.pghaarlem.nl

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2393-Oosterkerk-Haarlem>



Ontmoetingskerk
Frankrijklaan 4
2034 BA Haarlem

Website: www.pghaarlem.nl

<https://www.kerkomroep.nl/kerken/21279>